

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?” Rom.8:35a

“Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus (Messias Jesjoea), onze Heere.” Rom 8:39b

Bergbeklimming

1. De Romeinenbrief is als een bergbeklimming. We hebben onderweg al van de verschillende uitzichten genoten.

Nu komen we echt aan de top. Vandaag met Paulus samen op de top.

Daar is het uitzicht zo schitterend. Adembenemend, zo mooi. Zo'n zuivere lucht.

Na de vorige preek over de hoop in het lijden bij al dat zuchten, van de Schepping, van onszelf en de Heilige Geest in ons, die mee zucht, nu nog meer ontspanning.

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?”

Wat moeten we nu nog zeggen? Daar begint het vandaag mee. Als we ons dit toch realiseren, dat we uitverkoren zijn in de Geliefde Zoon van God, om Zijn beeld gelijkvormig te worden.

De gouden ketting

2. Hij die alle dingen doet meewerken in het leven van hen die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn. Hij is het begin, het midden en het einde van onze verlossing. We eindigden de vorige preek uit Romeinen 8 met die ketting van HEIL, begonnen in de eeuwigheid. Met zijn sterke schakels; Die Hij tevoren gekend heeft, tevoren bestemd het beeld van Zijn Zoon gelijk te worden.

Persoonlijk kende Hij ons, ver voor dat wij geboren waren, van te voren bestemd dat wij aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig zouden worden.

Zijn plan is dat wij de heerlijkheid van de Zoon van Zijn liefde zouden afstralen. Dat is onze bestemming met onze ziel en geest maar ook met ons lichaam. Opdat HIJ de eerste plaats in zou nemen in gezelschap van zonen/dochteren. God heeft Zijn Zoon zo lief dat Hij Hem graag aan het hoofd van zo'n gezelschap uitverkorenen ziet die Zijn heerlijkheid afstralen.

De raadsbesluiten van God vinden hun oorsprong en grond in een liefdesgeheim tussen de Vader en de Zoon, en ze vinden hun vervulling in de bekroning van die liefde.

We zijn vervolgens geroepen, we hebben de boodschap gehoord en aan mogen nemen. Het vond weerklank in de harten van de uitverkorenen. God heeft ons gerechtvaardigd. Het probleem aan onze kant, dat wij onrechtvaardig, zondaars waren, is opgelost. Dat is de hoofdinhoud van de vorige hoofdstukken.

En God heeft ons verheerlijkt. Voltooid verleden tijd. We zijn het al, maar we delen nog in het zuchten en in het lijden van de schepping. Maar straks zal niet alleen de heerlijkheid van de Heere Jezus geopenbaard worden maar ook onze heerlijkheid.

Het is nog toekomst en toch het eindresultaat is zo zeker dat wij nu al met het volste vertrouwen kunnen zeggen dat het reeds gerealiseerd is.

Zo vast ligt de ketting van heilsplannen en heilsdaden van God. Onze zaligheid is zo vast verankerd in het raadsbesluit van de liefde van God in onze Heere Jezus Christus, dat maar één eindconclusie overblijft: Wat moeten we nu nog zeggen?

Zo God voor ons is

3. Zo God voor ons is, wie zal nog tegen ons zijn? Niet mijn vrouw is voormij, mijn kinderen, de burgemeester, Balkenende, ach wat lijkt zou dat mooi kunnen lijken, de koningin voor mij. Nee, Zo God voor ons is!

Er valt dan toch eigenlijk alleen maar te lofprijzen in aanbidding. We gaan een overwinninglied zingen.

Doen we allemaal mee? Of zijn er nog beneden onderaan de berg blijven steken? Dan heb je nog geen uitzicht, dan heb je geen zekerheid, geen vrijheid. Je mist alles. Kom stap in de kabelbaan van Gods genade en kom er ook bij. De korste weg naar boven is, geloven, instappen in de kabelbaan. Overgeven, niet meer zelf proberen. God schenkt genade, die VERDIEN je niet. Dat zou een belediging zijn van HET IS VOLBRACHT. Onderweg hebben we al zoveel mogen leren, het in Christus zijn, het antwoord op het zondeprobleem, de Geest Die in ons woont, die ons doet wandelen naar Gods wil. De hoop op de opstanding, hoop op de herschepping.

Zie hoe heerlijk het is hier bovenop de berg. De bergtop met zo'n uitzicht.

Zijn Zoon niet gespaard

4. In het begin van de brief aan de Romeinen is Paulus heel duidelijk geweest. God moet wel tegen ons zijn, want wij zijn niet rechtvaardig. De Rechtvaardige Rechter moest wel tegen ons zijn, Hij is immers Rechtvaardig en wij onrechtvaardig.

Nu hebben we ontdekt dat Hij vóór ons is, maar toch ook als...Rechtvaardige Rechter. God blijft Rechtvaardig. God haat de zonde nog steeds en kan nooit blij zijn hoor over ongerechtigheid. Zijn eigen, enige, geliefde Zoon heeft Hij voor ons allen overgegeven. Op Hem heeft Hij de volle zwaarte van het oordeel laten neerkomen. Zonder HEM TE SPAREN. Moeten wij, jullie, nog meer bewijs hebben van hoe Hij gezind is tegenover ons?

Denk aan Abraham in de Parasja van vorige week. Hij spaarde ook zijn enige, beloofde zoon niet. Hij was bereid, hij offerde hem. Zover ging zijn gehoorzaamheid, zover ging zijn overgave. Dat is een machtig voorbeeld van NIET SPAREN in ons tekstgedeelte. Deze overgave van Zijn Zoon is het hoogste bewijs van Gods goedgunstigheid tegenover ons. Die Zijn Eigen Zoon niet gespaard heeft. Hij gaf Hem over in de ellende, de gruwelijke dood aan het vloekhout beladen met al onze zonden, ziekten, pijnen, moeiten en tekorten.

Zal Hij ons met Hem niet alle dingen schenken? Ja toch!

Hij gaf zo'n grote gave aan ons toen wij nog vijanden waren, zal Hij ons dan nu, nu wij kinderen, vrienden zelfs geworden zijn niet ALLE DINGEN schenken?

Wat een redenering; het meeste gaf Hij toen wij het verste van Hem verwijderd waren. Het mindere zal Hij ons dan vanzelfsprekend ook geven.

Hij zal ons onderweg naar Zijn Koninkrijk niets laten ontbreken. Alles ontvangen we, geestelijke zegeningen en zegeningen in lijden, in moeite en straks de heerlijkheid met Hem.

Als dit tot je doordringt. Dringt het tot jullie allemaal door? God heeft Zijn zoon niet gespaard maar Hem voor ons allen overgegeven. Voor ons allen, ja maar... Dacht je dat dit niet voor jou, voor u was. Wat een belediging. Wantrouw je zoveel liefde nog? Aanvaard dit goddelijke geschenk. Kom de berg op, als je nog onderaan staat.

En geniet mee van het vergezicht, uitzicht vanaf de top van de berg vandaag.

Wie zal beschuldiging inbrengen?

5. Ga mee juichen met Paulus meejubelen: Alles en iedereen wordt a.h.w. uitgedaagd: Wie zal beschuldiging inbrengen tegen Gods uitverkorenen. Heel het heelal mag het horen: Wie o Wie zal nog beschuldiging inbrengen. Is er nog iemand die wil en kan beschuldigen?

Bedenk: Gods rechterlijke uitspraak is achter de rug. En die uitspraak is: Rechtvaardig in Hem, in Jesjoea. Zo is er dan geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. God is het Die rechtvaardig maakt, voor rechtvaardig verklaart. Wie zal en kan dan nog veroordelen. Er is toch geen hogere macht geen andere instantie? Die alsnog ons, jou schuldig kan verklaren.

God is het die rechtvaardig maakt, Wie zal veroordelen? Weet je wat ik zo ongelooflijk mooi vind? Dat deze uitspraak van Paulus een aanhaling is van de profeet Jesaja. In hoofdstuk 50 : 8 en 9 staat: ‘Hij is nabij die mij rechtvaardigt, Wie wil met mij een rechtstgeding voeren, wie zal met mij twisten?’ Zo zegt Paulus het ook. God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die zal veroordelen?’

Jesaja gaat verder: “Laten wij samen naar voren treden. Wie zal mijn tegenpartij in het gericht zijn? Hij nadere tot mij. Zie de Heere Heere helpt Mij, wie zal mij schuldig verklaren? Enz. Ongelooflijk zeg ik, want hier gaat het om de positie van de Knecht des Heeren.

(zie bijv. vs 6. Mijn rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken, mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.”

Dat gaat over de Messias, de Uitverkorene om Gods Rechtvaardig oordeel te ondergaan. Zijn positie is onaantastbaar, Jahweh, de HEERE helpt hem, wie zal schuldig verklaren?

Geloof het; Zijn positie is onze positie. Wie zal beschuldiging inbrengen? Tegen uitverkorenen van God. Wat een dwaasheid om tegen UITVERKORENEN van God beschuldigingen in te brengen. Wie zal dat kunnen. Hallelujah.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?

6. Als er iemand ons beschuldigen wil, veroordelen dan zou hij/zij de dood van Christus krachteloos maken en probeert te strijden tegen de onoverwinnelijke kracht waarmee de Vader Hem toegerust heeft.

“Wij zijn niet meer te scheiden van de liefde van Christus.”

Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook opgewekt is, die ter rechterhand van God is, die ook voor ons pleit.”

Dit is nu die liefde waar het hierover gaat.

Wat is liefde?

De liefde van God MAAR 4x genoemd in O.T. maar Zijn liefhebben wel 32 keer.

Komt bekend voor, typisch Hebreeuws denken, liefde is niet abstract. Het komt 32 keer voor als ww. De nadruk ligt op de activiteiten. De nadruk valt op wat gebeurt! Op wat God doet, hoe Hij handelt in de geschiedenis. DAARUIT BLIJKT WAT IN ZIJN HART AANWEZIG IS. Het diepste wezen van God is liefde.

God is liefde, zoals hij ook waarheid is, rechtvaardig is.

Die liefde heeft Hij niet voorzichzelf gehouden. Het was Zijn liefde die de Schepping voorbracht, daarom verheugde Hij er Zich zoover. Ps 104:31 de Heere verheuge Zich over Zijn werken.

Hierin is de liefde jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem 1 Joh.4:9.

Welk een liefdesverklaring, niet tevoorschijn geroepen door ons gedrag, MAAR ONDANKS ONS GEDRAG. Voor het liefhebben van God is geen grond. God heeft lief omdat Hij liefheeft. Spontaan, uit Zijn Wezen voortkomend. Verantwoording is ook niet nodig en een verklaring ook al niet. Het is ER, PUUR WONDER.

In het Tweede Testament komt het woord Agapao en Agape (liefhebben en liefde, sympathie hebben voor iemand, liever hebben dan een ander, verkiezende liefde) 61/2 kolom in concordantie. Ook daar is het een daad, Liefde is geschied in het offer van Zijn Zoon.

Uit Gods Zijn/Wezen ontsprongen. In het daadwerkelijk opofferen van Zijn Zoon is Gods liefde geschied. Op deze wijze heeft God ons lief. Zijn liefde functioneert in en door Jezus Christus. Alleen bij deze Messias kunnen wij Gods liefde tegenkomen. “ Toen wij nog vijanden waren...toen niemand erom vroeg, toen openbaarde Hij Zijn liefde in het zenden van Zijn Zoon.”

Deze liefde moet je toch verbreken! Zondaar... Christus is als zoenoffer gegeven. Gods rechtvaardigheid eist dat al jouw zonden gestraft worden. Christus droeg die straf voor jou. De uiterste prijs is betaald. Dat is het toppunt van Gods liefde!

Als je dit ziet en gelooft vult jouw hart zich ook met die eeuwige liefde van God. Zie Gods offer! Vraag je niet langer af of God je liefheeft. Je ziet het! Wat zul je Hem nu lief hebben!

Gods liefde had geen begin en zal geen eind hebben, omdat Hij bestaat in Zichzelf en zonder eind is.

Zijn liefde kent geen grenzen omdat Hij onbeperkt is

Zijn liefde is de pure kern van alle vlekkeloze heiligheid omdat Hij heilig is

Zijn liefde is onvoorstelbaar diep, bodemloos en oeverloos omdat Hij onmetelijk is

Liefde wil het goede, bedenk dat en 'deze liefde drijft alle vrees uit.'

De wereld is vol vijanden, en zolang wij denken dat wij het mikpunt zijn van het kwaad kennen wij angst.

Geloof dat je niet in handen bent van 'toeval', maar weet dat God liefde is. Ga die schuilplaats binnen door op de arm van de Geliefde te leunen.

Het geloof durft het Woord geloven en zich op de vriendschap van God beroepen. Wij eren God meer door te geloven wat Hij over Zichzelf zegt en door vrijmoedig te spreken dan door bedesde nederigheid ons weg te stoppen.

In de opwekking van de Messias ligt het bewijs, dat in Zijn sterven de rechtvaardigmaking is teweeggebracht. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking" Nu Hij opgewekt is heeft Hij namelijk ook de macht om die liefde, Die Hem voor ons deed sterven, mee te delen. Hij is niet in de dood gebleven, maar leeft om ons de rechtvaardigmaking, de vrijspraak, bekend te maken.

Zie wat een almachtige liefde, onafgebroken werkzaam, want Hij zit aan de rechterhand van God en is bezig, bezet met bidden.

Wie zal ons scheiden van de liefde van deze Messias?

Weet je wat Calvijn bij deze tekst zegt? "Indien iemand ons veroordelen wil, maakt hij niet slechts de dood van Christus krachteloos, maar onderneemt hij ook de krijg tegen Zijn onvergelykelijke kracht, waarmee de Vader Hem toegerust heeft, toen Hij Hem de opperheerschappij met zulk een grote kracht verleende.

Deze zo grote zekerheid, die de duivel, de dood, de zonde en de poorten van de hel durft bespotten, moet in alle vrome harten zetelen: WANT ONS GELOOF BETEKENT NIETS, WANNEER WIJ ONS NIET VAST VERZEKERD HOUDEN, DAT CHRISTUS VAN ONS IS EN DE VADER ONS IN HEM GENADIG IS. ER KAN DAAROM NIETS SCHADELIJKERS, NIETS VERDERFELIJKERS VERZONNEN WORDEN DAN DE SCHOLASTIEKE LEER VAN DE ONZEKERHEID VAN HET HEIL."

Niets kan ons scheiden

Van de liefde van Christus tot ons kan niets ons scheiden. Zijn we ons daar bewust van?

Niets kan ons hiervan scheiden. Ook niet al zijn er dingen, personen, omstandigheden die de gloed van de liefde SCHIJNEN te verkoelen of waardoor de glans van die liefde lijkt verdoofd. Al kan je niet direct de tegenheden, moeite, druk, benauwdheid, tegenslagen als betoning van liefde zien. Het geloof moet leren zeggen. Wie kan ons, mij scheiden van de liefde van Christus.

Maak je je zorgen over hoe het verder zal gaan in de wereld?

Niets kan ons scheiden, niets zichtbaars en niets onzichtbaars. Alles wat je maar zou kunnen verzinnen wordt door Paulus naar voren gebracht en wij mogen dat nog verder aanvullen uit

de praktijk van ons eigen leven en de praktijk van de tijd waarin wij nu leven, vlak voor Zijn Wederkomst.

Overwinnaars

Ook als wij het moeilijk zullen krijgen. Er is de zekerheid van de liefde van Christus en van de liefde van God in Hem is een onomstotelijk feit. Deze liefde blijft altijd bij ons, als wij dicht bij Hem blijven.

Aardse omstandigheden kunnen tegen ons zijn; daarvan noemt P. er nogal wat.

a. Verdrukking (druk van buiten af)

b. Benauwdheid (gevoelens van verdriet en ellende van binnenuit, uit ons eigen hart, waar ook door veroorzaakt)

c. Vervolging, rechtstreekse bedreiging om en op ons geloof, eerlijkheid, vasthouden aan de bijbelse waarheden en principes

d. Honger e. naaktheid, allereerste levensbehoeften, dat kan ook gelovigen overkomen dus! Help, gaat dat wel samen met de liefde van God in Christus? Ja toch Wie, ook als persoon voorgestelde honger, naaktheid en gevaar, (levensbedreigend; Paulus in 2 Kor 11:26 wel 8x), zwaard (zelfs een gewelddadige dood) Nee ook dat niet zal ons scheiden van de liefde van Christus. O nee het brengt ons direct in Zijn tegenwoordigheid.

Om Uwentwil, in de Psalm God hier op Christus toegepast.

Wie zal ons scheiden? Het antwoord is: Niets zal ons scheiden! Wat er ook gaat gebeuren in deze wereld.....

Het Visioen

In het Visioen heeft David Wilkerson de profetieën die hij van God ontving over de komende oordelen opgeschreven;

Economische chaos zal er komen wereldwijd. "Ik zie enorme problemen ontstaan voor financieringsmaatschappijen. Veel mensen zullen niet in staat zijn hun zware verplichtingen aan de grote banken te voldoen en worden bijna de oorzaak van een chaos."

Panische besluiten om de negatieve ontwikkelingen te stoppen. Grote verliezen, chaotische beurzen. Op allerlei terreinen zal grote schade geleden worden.

Predikers van "positief denken krijgen de kous op hun kop. Moreel verval zal nog erger worden, openlijke homofilie en seksuele immoraliteit, valse Jezus bewegingen en valse leringen. Haatbewegingen tegen ware gelovigen, een oncontroleerbare wereld, en uiteindelijk een wereldoorlog met 2 miljard slachtoffers, en een onoverwinnelijk Israël, David Wilkerson heeft het allemaal voorzeggd in een boekje van 1974 (34 jaar geleden!)

We krijgen geen belofte van wereldvrede, rust en veiligheid en voortdurende financiële welvaart in deze aïoon, in deze tijd. Pas op voor welvaartspredikers (Hij heeft gelijk gekregen. Godsdienst prof Jonathan Walton zegt dat de zog. Voorspoeds- welvaartsevang voor een belangrijk deel medeschuldig zijn aan de fin crisis. Zij hebben goedgegelovige chr volgelingen op de rand van de afgrond. Gemeenteleden werden aangespoord riskante leningen en hypotheek af te sluiten omdat God wel voor hen zou zorgen. Evangelisten predikten: wanneer je geld offert aan de kerk, bouwt God je een huis. (een vorm van bovennatuurlijk positief denken!) 100.000-den hebben zich op Gods beloften van wereldse voorspoed en rijkdom gericht. Nu zitten ze in de problemen en zal het wel aan hun geloof liggen!!!)

We zullen worden getest, de tekst vandaag wil de rampen voor zijn. Bereid je voor, wordt wakker, alles is wel degelijk onder controle. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus.

Blijf werken zolang het dag is. Laten we bezig zijn "Zijn wil te doen"

Wees wel voorbereid. God roep predikers zoals Noach was, die ons niet iets voorliegen maar de naakte, harde en toch zo liefdevolle boodschap van oordeel brengen. Wees voorbereid."

God zal Zijn ware kinderen, zij die voorbereid zijn, plotseling bevrijden, nee niet door een opname, dat is een leugenleer.

Kan je dan nog blij zijn? Heft uw hoofden omhoog want uw verlossing is nabij en de verlossing van de ganse schepping die zucht in al haar delen

Niet dat dat geen strijd kost, Paulus weet wel beter dan die welvaartspredikers in onze tijd. Zij beloofden grote schatten hier op aarde. Geef geld aan de kerk en de Heer zal je een huis geven. Nu zijn in Amerika duizenden christenen die zich hebben laten verleiden bankroet en staan berooid op straat en wonen sommigen van hen ook in tenten.

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad.”

Wij zijn HYPERNIKOOMEN, staat er letterlijk, is dus eigenlijk HYPER-of SUPEROVERWINNAARS. Meer dan betekent glansrijke overwinnaars. Niet dat we hier op aarde met gouden kronen en kransen nu gekroond zullen worden enz. Het is ook geen overschatting van eigen kracht, geen ijdele gevoel van opwinding. Door Hem...Die ons heeft liefgehad, daar ligt de bron de kracht en de grond vandeze zekerheid.

Al komt er een Supercreche, een Supercrisis wij zijn Superoverwinnaars.

Oef, wat klinkt dat gewaagd. Nu P. gaat nog even door:

Ik ben verzekerd

“Ik ben verzekerd, ik ben de vaste overtuiging aangedaan.”

Geen verzekering van mijn pensioen, geen levensverzekering baat mij. Niet verzekerd dat ik altijd succes in zaken zal hebben of op vakantie zal kunnen of noem maar op. Dit is een GODDELIJKE VERZEKERING. Namelijk dat niets mij zal kunnen scheiden van die heerlijke, relationele liefde van God in Messias Jesjoea!

Wat een geweldige verzekering. **Hier geldt wel degelijk, behaalde resultaten in het verleden, bieden ook garantie voor de toekomst**

Hier zijn we op de hoogste bergtop. We staan hier in het geloof, dat op de vleugels van de beloften omhoog is gevlogen. Als hiervandaan de werkelijkheid overziet, o dat ademt allemaal Gods liefde uit. Haal hier eens diep adem en neem deze geestelijk zo gezonde lucht in je op. Gerust, overwelmt met Gods liefde kan je gerust zijn temidden van alle gevaar, alle nood, ook van de nood die nog komen zal. Niets kan je scheiden!!

Nog wijdere kring, nu niet alleen zichtbare tegenstanders maar ook onzichtbare werelden kunnen ons niet scheiden. Nee er zijn geen machten, die opeens deze liefde van ons bij ons weghalen.

Dood noch leven, engelen noch machten, onzichtbare zowel als zichtbare niet, tegenwoordige noch toekomstige dingen, noch krachten (dunamies; en dan mag je denken aan natuurkrachten) hoogte noch diepte

Er is geen diepte die verder gaat dan Christus vernedering (tot in het dodenrijk) en geen hoogte die verhevener is dan de plaats waartoe God Hem verhoogd heeft.

Noch enig ander schepsel. Nog iets vergeten? Hiermee worden alle andere mogelijkheden samengevat. Niets, niets helemaal niets kan ons scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Heer. Een liefde die zeker en volkomen en onwankelbaar is ‘in Christus Jezus, onze Heere.’ Is Hij bezweken? Nee. Is Hij overwonnen of is Hij overwinnaar. Nou dan. Dat is voldoende bewijs. Ik leef en gij zult leven!

Hij het voorwerp van de raadsbesluiten, het voorwerp van Gods liefde en vreugde. Wat een Wonderbare persoon is Hij. IN Hem is alle zaligheid verwezenlijkt. God heeft jou lief in de GELIEFDE.

Wie in Christus is en door Hem met God verbonden, mag verzekerd zijn van 'naar Zijn voornemen geroepen en van tevoren gekende, een geroepene, een gerechtvaardigde, een verheerlijkte te zijn.

Alle liefde in Hem gekoppeld, gecentreerd, geopenbaard. Door Hem hebben wij zoveel vreugde vandaag, zoveel zekerheid, zo'n schitterend vergezicht, zo'n hoop en verwachting. Zing mee het lied:

Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn

God is het Die rechtvaardig maakt, wie zal veroordelen.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus

In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad.

Want ik ben verzekerd dat niets, maar dan ook werkelijk niets ons/mij zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer.

Laten we zingen: Wij zijn meer dan overwinnaars Opw.479 Wie zal ons nog kunnen scheiden van de liefde van de Heer?

Amen