

Leven in overwinning

“Want de wet des Geestes in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.” Rom. 8:3

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, die ons heeft liefgehad.” Rom 8:37

“Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.” 1 Kor. 15:57

1. Antwoord op de nood van deze tijd is:

- gezamenlijke bediening in de gemeente
- terugkeer naar bijbelse wortels, herstellen van de breuk
- levende verwachting van Zijn koninkrijk
- zegenen, troosten, bemoedigen, evangelie brengen aan het joodse volk; hen tot jaloersheid verwekken
- een heilig, overwinnend leven leiden

Vandaag over spreken over Overwinnend leven. Overwinnen over de zonde. Wie wil dat niet? Leven zoals God het wil, niet toegevend aan de zonde? We willen dat toch graag.

2. We leven echter zo vaak volgens het principe “eigenlijk” (Jaren geleden al gelezen in boek van dr. J.H. Bavinck ‘Stille tijd in vrije tijd’)

Eigenlijk zou ik niet moeten roken

Eigenlijk zou ik een kwartier eerder mijn bed uit moeten voor stille tijd

Eigenlijk zou ik niet meer naar bepaalde programma’s op tv moeten kijken

...zou ik niet meer driftig moeten reageren als iemand mij pijn doet of kwetst of irriteert

...zou ik niet meer laagdunkend over anderen moeten spreken

...zou ik niet zoveel tijd achter de computer moeten zitten

...zou ik sabbat moeten vieren maar...mijn werk weet je....

...zou ik moeten overwinnen over die en die zonde maar ik verlies elke keer weer.

Eigenlijk...je erkent dat iets nodig is, dat iets goed is om te doen of iets niet goed en dus niet gedaan moet worden, maarwij capituleren, je lijdt een nederlaag en we leggen ons maar al te gemakkelijk neer bij die nederlaag.

Terwijl in het dagelijks leven we juist altijd willen winnen, als we verliezen zijn we soms helemaal van de kaart en worden sommigen zelfs giftig.

Maar geestelijk lijden we nederlagen, en weleggen ons er soms zo gemakkelijk bij neer.

‘Ik ben nu eenmaal zo, of het is mijn karakter.’ Is dat zo? Zijn wij geestelijke ‘loosers’?

Natuurlijk, gelukkig is er vergeving, Gods genade is er altijd weer!

Gelukkig komt het woord “eigenlijk” in de Bijbel niet voor en wij zouden het op geestelijk terrein ook niet nodig moeten hebben! Niet moeten gebruiken. Stel je voor dat er in de bijbel zou staan: Eigenlijk mag je niet doodslaan, eigenlijk mag je niet stelen, eigenlijk moet je sabbat vieren. Of nog erger: eigenlijk zou Christus u willen verlossen....Of God had ‘eigenlijk’ de wereld zo lief dat ...dat is toch ondenkbaar.

Laten wij geen eigenlijk-christenen worden/ blijven, met mooie woorden, maar die allang gecapituleerd hebben. Geen Romeinen 7 gelovigen maar Rom 6 en 8! Overwinnaars.

Het probleem met ons is dat wij vaak EIGENLIJK-christenen zijn; LOOSERS

Dat wil ik vandaag bij mijzelf en jullie aanpakken.

3. Doe jij je best om een leven te leiden van overwinning? Richt jij je op de wil van God in je leven? Om die te doen? Net als Paulus in Rom 7; het goede te willen doen, maar niet doen, het kwade niet te willen doen, dat juist wel te doen? Of zijn wij al zo afgestompt en volgen de massa; die denkt zo over bepaalde zonden, die gaat massaal naar de bios, dus waarom wij niet? Die genieten van moord/overspel/doodslag/bedrog, en wij?

Je wilt het goede doen, maar het kwade ligt op de loer.

Denk je als ik maar wat meer zou doorbijten, zoals een wielrenner, nog wat extra trainen, nog een extra trap op de trappers, een beetje doping of spierversterking doet de rest. Arme toubberd, wat kunnen we ons inspannen om de eer van mensen na te jagen.

Moeten we zo geestelijk ook maar aan de gang en zullen we dan overwinnen?

Moeten we ons meer oefenen om bijvoorbeeld dingen niet te eten die niet goed voor ons zijn

Moeten we onze neigingen om naar dingen te kijken waarvan we weten dat onze ogen die niet behoren te zien nog meer in bedwang zien te houden?

Moeten we nog strenger tegen onszelf zijn om geen dingen te zeggen waarvan we weten dat we ze niet zouden moeten zeggen? Wat een inspanning allemaal. Halen we zo overwinningen?

Moeten we ons wat meer concentreren om een poosje ons mond te kunnen houden als we de gewoonte hebben teveel te praten? Meer inspannen om minder opvliegend te zijn? Niet stekelig te spreken? Niet over iemand te praten? Enz. Nee!

Is er dan overwinning? Of blijven we dan losers? Ja dat geloof ik zeker. Er is geen leven van overwinning in het vlees, door onze inspanningen

4. Laten we lezen Romeinen 7 :14 tot 8:17 + 37 “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, die ons heeft liefgehad.” Rom 8:37

5. Vorige keer gesproken over In Adam of In Christus. Wij zijn door geloof en wedergeboorte ons bewust geworden van dat wij IN CHRISTUS zijn. Wij zijn verzoend met God door Hem, maar ook onze oude mens is met Hem gestorven, begraven en opgewekt. Wij zijn zo één plant met Hem dat overal waar Hij ging, wij gingen, en overal waar Hij is wij ook zijn.

Dat is een zaak van geloof. “*Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend in Christus Jezus, onze Heere.*” Nu dienen wij niet meer de zonde, de zonde heerst niet meer over ons, want wij zijn niet meer onder de wet maar onder de genade. Dat is geen vrijbrief om dan maar Gods wil te boycotten of ongehoorzaam te zijn. Dat kan toch niet. Je bent of gehoorzaam aan de zonde met als gevolg de dood of je bent gehoorzaam aan God en dus aan Zijn blijde boodschap van gerechtigheid in Jesjoea voor 100% en dat leidt tot gerechtigheid, tot het doen van goede werken tot heiligmaking 6vs 19. (Om heilig te leven NBV) De cirkel is doorbroken, zonde, aan het licht gebracht door de wet, brengt de zonde tot leven, maar doet mij sterven. Hdst 7:7-12

6. Nee, het doen van Gods wil is een principe kwestie;

Het kwaad doen is de uitwerking van een wet/ regel/wetmatigheid (zonder uitzonderingen) de regel van zonde en dood. Op het terrein van het vlees van de zonde is een wet werkzaam. We hoeven ons niet in te spannen om te zondigen. Deze regel/wet is te sterk voor onze wilskracht. Niemand kan deze wetmatigheid doorbreken. De natuurlijke mens wint het nooit! Het water de heuvel op laten stromen is net zo onmogelijk als goed uit een mens te laten voortkomen

7. Wat is het probleem, de Wet? Geboden richtlijnen voor het leven: *Doe dat en gij zult leven.* Heilige woorden, die haaks staan op het verdorven hart van de mens. Uit Gods hart naar het mensen hart, waar ze keihard tegen opbotsen.

Geboden als ze wereldwijd gehouden zouden worden, we haast een paradijs zouden hebben.

Het zou de grondwet van elke mens, volk, staat moeten zijn. Deze wet ook als een spiegel, die afgrond van ons hart laat zien. Een wet die ons prikkelt (voorbeeld Rabbi Niet drinken op grote Verzoendag, drink, daarna was de drang weg) Rom 7:7 zonder wet is zonde dood, zijn we niet bewust van de macht in ons. Geen Wet van God, geen licht in de duisternis, geen besef van het kwaad, geen zoeken naar uitweg.

Opstanding mens in hoek gedreven. Wet openbaart donkere schuilhoeken van het hart, hoogmoed van de mens, maak zelf wel uit, verdorven tot op het bot.

Maar de Wet zelf is onbegaanbare weg terug. Een weg ten leven? Eenoverwinningsleven? O nee zie Rom. 7 Al is de wet zelf niet het probleem, wij zijn het probleem, *'Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht.'*

8. Paulus zijn gemoed, zijn zedelijk besef, verlustigt (een vermaak) zich nog steeds in de wet van God, naar de inwendige mens, de vernieuwde mens Rom 7:22 en 26.

Ook in vs 16 zegt hij: *"En indien ik datgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is."* Daar ligt het probleem ook niet.

Ik ben het probleem, jijzelf bent het probleem. In Romeinen 5 en 6 geleerd. Daarom de oude mens (heel de Adamsnatuur) met Christus gekruisigd, gestorven en begraven. DOOD en dood is DOOD. Zo moet je ook jezelf zien; dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God." Halleluja

Paulus gemoed verlustigt zich in de wet. Ja Paulus ontmoeting met Jezus gehad, alles schade, vuilnis in vergelijking met de uitnemendheid van Christus. Nu woont de levende Heer in hem en ook in jou, die gelooft. Die innerlijke relatie moet worden onderhouden.

Klem je niet vast aan de regels, hoe heilig Paulus de wet van God ook benoemd. De gedragsprincipes zijn goed, maar zonder de Heere Jezus die in ons woont en die ze ons leert toepassen wordt het nooit wat. Ons leven moet worden bepaald door Hem. Hij haalde de overwinning.

Er is nu een andere WET die ons leven wil bepalen, i.p.v. die WET of regel/ wetmatigheid. De regel van Geest des Levens of de Geest die leven schenkt,

9. Probleem van de zonde zit heel diep.

Zelfs de gelovige Paulus moet zeggen: Ik weet dat in mij dat wil zeggen in mijn vlees geen goed woont Rom 7 :18 deze regel vind ik (geen uitzondering maar regel)

Inwendig verlustigt ik mij in de wet van God (wat zou het heerlijk zijn als ik hem helemaal zou kunnen houden in al zijn diepte) maar in mijn leden (ledematen van mijn zondige natuur; lichaam, mijn ogen, mijn oren, mijn handen, mijn tong enz.) een andere wet (regel) die strijd voert tegen de wet van mijn verstand (want mijn verstand, rationeel zie ik hoe ik moet leven; net als alle verkeersregels, zijn goed, totdat ik er zelf mee te maken krijg terwijl ik haast heb) Krijgsgevangen van de wet/regel van zonde die in mijn leden is Ik ellendig mens!

Kunnen ons niet aan eigen haren uit moeras trekken, hulp van bovenaf nodig; een helikopter!

10. Als we dat toch eens zouden erkennen dan zijn we er. Het goddelijke leven kent ook een regel een wet, die altijd overwint.

En met Christus opstanding is HET LEVENSPRINCIPE aan het licht gebracht.

Er is een wetmatigheid die sterker is, dan de wetmatigheid van 'te moeten zondigen, te moeten verliezen met als loon de dood.

God zij dank. De regel van Zijn leven. Zijn leven kan niet anders dan overwinnen. Daar is geen uitzondering op op deze regel en zal er ook nooit zijn

Je zult nooit overwinnen als je niet het principe van de Geest van het Leven in Christus Jezus toepast in je leven. Dan blijf je falen.

Het goede doen is de uitwerking van een andere wet/regel/wetmatigheid (ook zonder uitzonderingen). De regel van de Geest van het leven.

Jezus dood oplossing voor probleem van de zonde. Zijn bloed reinigt van de zonden, er zondenvergeving door Zijn bloedstorting in mijn plaats, voor mij.

Zijn dood was ook overwinning over de zonde over het kwaad over het vlees. Het doorbrak de regel van zonde--→ gevolg dood. Zijn sterven maakte een eind aan de ijzeren greep van koning dood, die het hele mensengeslacht in greep hield.

Bewijs? Zijn opstanding bewijs dat zonden verzoend zijn, dat de macht van de zonde verbroken is, dat de dood zijn greep op de materie verloren heeft op stoffelijke op lichamelijke op de schepping. Zijn leven, opstanding staan garant voor een doorbraak van het eeuwig nieuwe leven.

Met Christus ook zondige natuur aan kruis gestorven. De zonde heeft geen werkelijke macht meer over ons...de Heilige Geest stelt ons in staat een nieuw leven te leven, zodat we gaan overwinnen over de zonde.

Dat innerlijke leven in overwinning geniet, ervaart, gelooft en vertrouwt alles wat Jesjoea volbracht heeft. Het is een leven in overgave aan Zijn Geest, de Heilige Geest Die in ons woont.

11. Belangrijkste is de feiten geloven. Toen Hij stierf, stierven wij, God deed in Hem het vlees sterven, dat is een keihard feit, dat moet je gaan inzien. Ook je boezemzonde is gestorven in Hem. Ook je “eigenlijke” dingen zijn gestorven. Eigenlijk is dood. Vraag reiniging door het bloed van het Lam én besef dat je niet langer hoeft te zondigen, dat je niet langer slaaf van de zondemacht bent. Dat is gewoon een feit!

Toen Hij stierf stierf ik, dus niet meer ik leef maar Christus leeft in mij, d.w.z. Zijn Heilige Geest.

Gelooft de feiten. Onze oude mens medegekruisigd, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden. Wij niet langer slaven van de zonde!, want wie gestorven is is rechtens vrij van de zonde! (als macht

Je bent gestorven dus wat tob je nog. Er is een nieuw leven in je gekomen, Het leven, als nieuwe krachtbron. Daar wijst de doop ook op afwassing van de zonde en bevrijding/overwinning over de macht van de zonde.

Ik ben gekruisigd, nu mag ik het nieuwe leven leven. De Geest van het leven in Christus Jesjoea heeft ons vrijgemaakt van die neerwaartse gang. Omhoog. De Heere nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, is vrijheid 2Kor.3:17

Vrij in Hem, wandel in Hem, zie naar Hem op bij elke stap, bij elke verleiding bij elke stuiptrekking van de dode oude mens.

Wat de wet niet kan voortbrengen (want wij zijn bedorven, wij zijn zwak) gaat nu door de Geest gebeuren.

Je gaat wandelen door de Geest. Gods heilige bedoelingen worden gerealiseerd door de Geest, in ons en door ons heen.

12. De Geest van het leven in Christus Jezus maakt vrij en leidt je leven:

Als we acht slaan op de innerlijke registratie/stem worden we geestelijk gevoelig en krijgen we onderwijs over talloze dingen in ons leven:

- dan weten we wanneer we ons met iemands priveleven bemoeien
- dan weten we wanneer we onze mond moeten houden
- dan weten we zelfs wanneer we naar huis moeten gaan als we op visite zijn bij mensen

- dan weten we wanneer onze stem te hard is, ons lachen niet op zijn plaats
- onze blijdschap getemperd moet zijn,
- dan weten we wanneer ons motief van een opmerking niet zuiver is

ja de wet van de Geest van het leven in Christus leert ons over de kleinste details in ons leven. Wat een heerlijke gemeente moet dat zijn waar de wet van de Geest van het leven in Christus Jesjoea geldt.

Je hoeft niet hoog geschoold te zijn, je hoeft de bijbel niet altijd bij je te hebben om te weten welke keuzes je moet maken.

We worden in staat gesteld iemand lief te hebben die we niet sympathiek vinden (zacht gezegd) Niet alleen beleefd pogen te zijn, maar de wet van de Geest des levens moet je vertrouwen a.h.w. dat laten werken. Dan merk je achteraf het ging vanzelf, we handelen spontaan, net zoals je je moedertaal spreekt, niet gedwongen of onecht, want dat proeven mensen hoor!

Gedrag van liefde heiligheid is nooit een vrucht van menselijke inspanning, maar de vrucht van de Geest en de natuurlijke uitwerking van de wet van de Geest van het leven.

13. Deze positie is je juridische positie, 'rechtens vrij van de zonde door Christus kruisdood' Het moet natuurlijk voor ons gaan worden Hem te behagen, Hem te vertrouwen, Hem te dienen, Zijn Naam te prijzen, evengoed alshet vroeger natuurlijk was de Heer verdriet te doen. Neem deze positie in, elke morgen als je opstaat, de hele dag door;

Bid: Heere help mij, ik kan het van nature niet, Want ik ben vlees, verkocht onder de zonde, Maar u kunt het wel door de Heilige Geest, die in mij is en door mij heen werkt" en ga vervolgens wandelen.

Niet hollen, rennen, vliegen, krampachtig bewerken en doodmoe neervallen. Maar wandelen in de Geest en af en toe opkijken naar Je VADER en zeggen Pappie! En zeg: *"Dank U Vader, dat ik Uw kind mag zijn en dank U Heere Jezus dat ik vrijgemaakt ben door uw volbrachte werk. Dank U dat Uw Heilige Geest in mij woont. Nu wil ik gewoon gaan leven, stapje voor stapje, zoals U dat wilt, Niet in eigen kracht, maar door U. Samen met U, aan wiens hand ik wandelen mag."*

Geen eigenlijk meer maar zeker weten en zeker doen of iets niet doen, dat hangt er maar van af.

"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, die ons heeft liefgehad." Rom 8:37

"Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft." 1 Kor. 15:57 Amen

De functie van de wet bij Paulus

De wet heeft wel een heel merkwaardige functie gekregen. Namelijk de functie van onthuller van onze knechtschap/slavernij onder de zonde. Dat is natuurlijk niet de oorspronkelijke en eigenlijke bedoeling van de wet. God gaf ons het gebod, opdat wij zouden doen wat Hem behaagt, en opdat wij zodoende het leven zouden hebben.

In een wereld, waar de mensen niet onder 'tyran zonde' geknecht zouden zijn, maar vrij zouden wezen om God te dienen, dan de wet niet functie van POLITIEAGENT, die op heterdaad betrapt, maar functie van VERKEERSAGENT, die aanwijst hoe we rijden/lopen moeten.

De wet zelf heilig en haar geboden heilig en rechtvaardig en goed. In de wereld van Gods vrije kinderen zou zij daarom dankbaar begroet moeten worden als het van God gegeven middel tot het rechte leven. In liefde tot de wet zouden zij tonen dat zij God alleen liefhebben. Helaas wet functioneert niet in het land van vrijheid maar in wereld waar terreur van tyran zonde' woedt. Mensen zijn niet vrij, maar knechten van de zonde. Kijk maar naar het gedrag van mensen t.o.v. de wet van God. Overtreding = demonstratie van onderworpenheid aan tyran zonde en vijandschap jegens God.

Paulus zegt daarom dat aan wet te danken is dat de zonde als tyran ontmaskert wordt 7:7 Apostel gaat zover dat tyran zonde alleen aan de wet het leven dankt. "Zonder de wet is de zonde dood" Het haalt de leeuw uit zijn hol! Haar tyrannie over ons komt tot levende werkelijkheid doordat wet als een struikelblok voor de voeten wordt gelegd.

Daarvoor heeft God de wet natuurlijk niet gegeven. Het gebod moest juist ten leven leiden Rom 7:10 Maar in het land van de zonde moet het gebod wel worden tot het struikelblok waaraan wij ten val komen.

Paulus legt de oer-zonde blood, dat is dat we God niet laten zijn, Die Hij is voor ons. We willen onszelf t.o. God zelf handhaven. Dat is in elke zonde de oerzonde. Rebellen zijn we, alles doen we in het kader van onze opstand t.o God.

"Ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde" 7:14 Ik zit met mijn oude mens aan de verkeerde kant; Ik dien God niet, zoals een 'geestelijk' (door de Heilige Geest beheerst) mens dit met heel zijn hart en al zijn daden doet, maar ik vecht tegen God als soldaat van de zonde.

Daarom verwacht nooit enige overwinning in het vlees.

Deze hopeloze situatie is doorbroken doordat de komst van Jezus Christus . Rom 8:3.

"De zonde veroordeeld in het vlees". De zonde is terechtgesteld en heeft daarom haar macht verloren! Dat is Paulus bedoeling om dit vast te stellen!

Ieder die in Christus is vrij van de zondemacht als slavendrijver. Omdat Jesjoea de zonde weerstond en God gehoorzaam was tot de dood. Zelfs de dood, door de zonde beraamd en voltrokken, kon Hem er niet toe brengen, voor haar maar één duimbreed te wijken. Daarom haalde Hij in Zijn sterven zijn grootste en definitieve overwinning op de zonde. "Hij is eens voor altijd voor de zonde gestorven" betekent; Hij is gestorven om de zonde eens en voorgoed haar heerschappij over het domein van het menselijk leven te ontnemen. Het kruis was de plek waar de zonde het definitief verloren heeft.

Daarom laat de zonde geen heerschappij over ons hebben. De zonde erkent haar nederlaag nog niet, en daar hebben wij als gelovigen ook mee te maken. Zie Rom.7