

Kleed je met ootmoedigheid/zachtmoedigheid 1 Petrus 5:5b

Stelling: In het leven van christenen, die de heiligheid najagen en belijden, behoort zachtmoedigheid en nederigheid het voornaamste kenmerk te zijn, zoals ze dat ook van onze Meester was.

Andrew Murray; "Het is volslagen onmogelijk voor de gelovigen om te zijn wat Christus wil dat we zijn zullen, zolang Zijn zachtmoedigheid en nederigheid niet erkend wordt als Zijn voornaamste Heerlijkheid, Zijn eerste gebod en onze hoogste zaligheid." De afwezigheid van de nederigheid oorzaak dat kracht Gods haar machtig werk niet kan doen.

1. Zachtmoedigheid in het tekstverband
2. Wat is zachtmoedigheid?
3. Zachtmoedigheid in de praktijk
4. Hoe kleed ik me met zachtmoedigheid?

1. Zachtmoedigheid in het tekstverband

Apostel van de Hoop

Petrus is de apostel van de Hoop. Zoals Johannes die van de Liefde en Paulus die van Geloof. En terecht in de eerste brief is het eerste hoofdstuk gelijk al vol van de HOOP.

‘Wedergeboren tot een levende hoop.’ (1 P. 1:3)

“Tot een erfenis die in de hemelen bewaard wordt.(1 P. 1:4)

“In de kracht Gods bewaard tot..De zaligheid die geopenbaard zal worden in de laatste tijd. (1 P. 1:5)

“Verkrijgende het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen (1 P. 1:9)

“Hoopt volkomen op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.”(1 P 1:13b)

‘Het (doel)einde van alles is nabij, zijt dan nuchter.’

In de tweede brief nog sterker;

“Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.”2 P. 1:11)

“Wij hebben u bekend gemaakt de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus. Wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.”

“En wij hebben het profetisch Woord...” En dat is de grote zorg die we moeten hebben over zovelen van onze broeders en zusters in het westen. Het staat er wel in ‘het Nieuwe Testament’, maar ‘hebben we het Profetisch Woord werkelijk? Of staat het alleen in de Bijbel en geven we het een eigengerichte uitleg.

Laten we net zo verwachtend zijn als Petrus die in hoofdstuk 3 schrijft ‘hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag van God (NBV ‘En het aanbreken daarvan bespoedigt’)

Heilig leven

Juist als we in deze verwachting leven, komt het erop aan dat we heilig leven. IN alle verbanden van het leven. Daarom schrijft de apostel van de hoop zoveel over onze 'eerlijke wandel te midden van de ongelovigen, (zij moeten uit de goede werken die zij in jullie zien God eer bewijzen op dag dat Hij komt rechtspreken)1P.2,12 NBV) over de houding van werknemer t.o.v. de werkgever, de wederzijdse verplichtingen van man en vrouw in het huwelijk. Ook over ons gedrag in het lijden, geen vergelding, Ja wel vergelding, terugbetaling, maar dan alleen met goed doen. Zorg een goed geweten te houden. Vooral hebt vurige liefde tot elkander. Zo vol praktisch lessenIn hoofdstuk 5 vermaant Petrus de oudsten in de gemeente ook vanuit het perspectief van de hoop en de eis van een heilig leven: Ik die ooggetuige was van het lijden van de Messias. Ik ben ook getuige geweest van de heerlijkheid, de glorie die geopenbaard zal worden. De luister waar ik samen met jullie binnenkort in zal delen. Vanuit deze werkelijkheid, Jezus komt spoedig, vermaan ik jullie, doe ik een beroep op jullie.

Zorg voor de kudde

Oudsten Weidt de kudde van God, die onder u is. Ja niet waar u boven staat, maar waar u verantwoordelijk voor bent.

En dan krijgen we karaktertrekken van de oudsten genoemd: zorgdragen voor de kudde, voor Gods kudde, niet de hunne, onze. Gewillig dienen, zonder bijbedoelingen, er zelf beter van te worden, niet onder dwang, met belangeloze toewijding. Wat kan ik geven, moet de zorg zijn, niet wat kan ik krijgen. Noch als heerschappij voerende over het erfdeel, maar als voorbeelden van de kudde geworden zijnde. Geef het goede voorbeeld. Oudsten moeten leiden door voorbeeld niet door geweld. En bedenk dat een ieder in de gemeente een ander leidt op de een of andere manier. Leidt vooral door voorbeeld niet door dwang en zeker ook niet vanuit een positie. Ik ben oudste, daarom...moet je naar mij luisteren. Als je jongeren leidt, laat ze vooral leren door voorbeeld, niet dwangmatig, trots.

En alles met het oog op de terugkomst van de OPPERHERDER, de hoogste Herder. Dan zal alles wat in deze gezindheid, de gezindheid van Christus gedaan, voorgedaan is, zijn krans ontvangen: een onverwelkelijke krans.

Kleed je met zachtmoedigheid

Jongeren wees niet te trots om naar oudsten of ouderen te luisteren. Dat geldt ook voor ouderen wees niet te trots om naar jongeren te luisteren. Jong aan oud, oud aan jong, man aan vrouw, oudste aan een kind. Zijt allen ELK-ander onderdanig.

Want de boodschap vandaag is: "Wees met de ootmoedigheid/zachtmoedigheid bekleed", want God wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Ik vertaal even terug naar het Hebreeuws, het is namelijk een aanhaling uit Spreuken 3, 34: (Petrus, Paulus en Jezus zelf ook maakten gebruik van de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Eerste Testament, vandaar soms de verschillen met de aangehaalde tekst)

“Zeker de spotters, zal Hij bespotten, maar aan de zachtmoedigen zal Hij genade geven.” Het lichaam van de Heer wordt opgebouwd in zachtmoedigheid, in liefde. Jullie contributie aan de gemeente, aan het leven van het lichaam is niet: geld, het onderwijs dat je geeft, de muziek die je speelt, de kinderopvang, de keukendienst in de eerste plaats, maar nederig, zachtmoedig je plaats innemen: ontvangend: bijdragend. Bekleed zijn met ootmoedigheid, met zachtmoedigheid. Heb je je juiste kleding aan vanmorgen. We hebben een kledingcode, nee niet wij, maar de gemeente van onze Heer.

2. Wat is zachtmoedigheid?

Anav en Anava

Ootmoed/zachtmoedigheid is in het Hebreeuws ANAVA (ootmoedigheid) Anav = zachtmoedig. In het Grieks Tapeinophrosyne.

In OT betekent het ‘gebogen zijn’ ANAV is zich t.o. JHWH en Zijn wil onderworpen zijn, zich tegenover Hem als knecht voelen, deemoedig.

ANI = arme/ellendige en ANAV = ootmoedige, zachtmoedige beiden afgeleid van ANAH; gekromd, gebogen, ongelukkig zijn, geen grond bezitten

ANI = ellendige, armzalige, hetzij door ziekte, hetzij door economische omstandigheden

ANAV = de gebogene, zowel voor Gods aangezicht, als in de ogen van mensen.

Synoniem- Parallelisme, EVJON, Jesaja 29:19 ; En de zachtmoedigen (anaviem) zullen vreugde op vreugde hebben in de HEere, en de behoeftigen (Evjone adam) onder de mensen zullen zich in de Heilige Israels verheugen. ` Dit gaat over de komende heilstijd. Verlossing van de armen, ellendigen, zachtmoedigen belangrijkste element van verwachting van Messiaanse tijd.

‘Verdrukt, ellendig, nederige, vrome en bescheiden geest, die verkiest onrecht te verdragen boven het te doen.’ Genesius Hebreeuwse Chaldee Lexicon.

Het synonieme woord in het Grieks PRAUTUS, kan worden omschreven als;

“zachtheid, dat is nederigheid (Strong) ” of “een toestand van geest en hart die edelmoedigheid laat zien, niet in zwakheid, maar in kracht. Het is een balans voortkomend uit kracht van karakter.”

Zefanja 2;3 “Zoekt de Heere alle gij zachtmoedigen van het land, die Zijn recht werken.”

Spreuken 15:33; “Nederigheid (zachtmoedigheid) gaat voor de eer: `ANAVA` is ‘zachtmoedigheid’

Spreuken 22:4 “Het loon der nederigheid (zachtmoedigheid), (met)de vreze des Heeren, is rijkdom, en eer en leven.”

NBV heeft hier steeds bescheidenheid, dat dekt de lading niet.

Synoniem is Hebreeuws SAFAL = nederig zijn. Spreuken 29:23 De hoogmoed van de mensen (van de mens) zal hem vernederen, maar de nederige van geest (Safal Roeach' zal de eer vasthouden` NBV BESCHEIDEN. Jes. 57:15 Safal Roeach.

Grondregel van het Koninkrijk

Zachtmoedigheid verdwenen in onze agressieve, zelfgerichte wereld. Wordt in verband gebracht met ZWAK, niet ambitieus, meegaand, berustend, slap, zonder power enz. Toch dat niet op Jezus, DE ZACHTMOEDIGE bij uitstek van toepassing en ook niet op Mozes, de zeer zachtmoedige man genoemd, meer dan enig mens op de aarde (Num.12:3)

Bijbelse zachtmoedigheid, staat ver van westerse mens en ook westerse gelovige, vrees ik. Jezus preekt het als Zeer wenselijke eigenschap, het is de 3^{de} grondregel voor het Koninkrijk. Zalig de armen van geest, zalig zij die treuren, zalig de zachtmoedigen. Mattheus 5: 5 "Gezegende de zachtmoedigen, zij zullen de aarde beërven." Niet zij die vechten voor hun rechten, niet die niet trots zijn, niet streven, niet strijden met God, met de situatie. Als je terrein wil winnen, de aarde wil beërven, wordt bekleed met Zachtmoedigheid!

Goddelijke zachtmoedigheid alleen mogelijk te zijn, als we juiste en lage achting voor onszelf hebben, gebogen, arm van geest, is diep berouw, helder begrip van het grote verschil tussen wie Hij is en wie en wat wij zijn. En ook wat wij zijn en wat Hij voor ons heeft. Wat wordt er veel gezocht naar hogere ervaringen, wonderen, blijdschap, ijver, mannelijke deugden zeg, maar. Maar een onderworpen geest, zachtmoedigheid, nederigheid, wordt weinig gewaardeerd en gezocht. Daarom zijn we elkaar tot last, hinderen we elkaar en wordt de eenheid zo weinig gevonden; door gebrek aan zachtmoedigheid, nederigheid dat zichzelf niets acht, die zich erin verheugd de minste te zijn en tot de geringste te worden.

Omgorden met zachtmoedigheid

Kleed van ootmoedigheid, zachtmoedigheid was fundamentele kleding, een fundamentele grondhouding in de Israelische vroomheid. De openbaring van de heilige verheven God, de uitverkiezing boven andere volken, het verbond, die uitsluitend van God uitgaan, zouden moeten leiden tot ootmoedigheid. Voorbeeldige zachtmoedigheid toonden Mozes en David. Altijd bereid te buigen voor Gods bevel.

We worden opgeroepen allemaal voor God en voor elkaar het schort of kleed van de zachtmoedigheid of ootmoed aan te binden. Zoals onze Messias Zich omgordde en de voeten van de discipelen waste. Het werkwoord (kleden, omgorden) dat Petrus hier gebruikt, is afgeleid van een woord dat wit kleed betekent. En wel het soort kleed waarmee slaven zich bekleedden bij wijze van schort. Hier wordt dus heengewezen naar een in nederigheid van zin zich geheel en als een slaaf ten dienste willen stellen van een ander tot zijn heil. WANT GOD STELT ZICH TEGEN HOVAARDIGEN. Zij zullen beschaamt worden, hoe ze nu ook zichzelf op de voorgrond plaatsen en veel eer ontvangen van de wereld en medebroeders en zusters wellicht.

Maar Hij geeft rijke gunst aan OOTMOEDIGEN, NEDERIGEN, ZACHTMOEDIGEN. Zij die zich in ootmoed en liefde opofferen voor de ander.

Verneder u dan onder de krachtige hand van God!

Hij bestuurt alle dingen, Hij beschikt ook beproevingen op uw weg. Ontken Zijn hand niet in wat je van mensen tegen krijgt: familie, vijanden.

Kun je dat uit Zijn hand aanvaarden, ontvangen 1 P 4: 19: "Zo dan ook die lijden naar de wil van God !!!, dat zij hun zielen (HEM) als de getrouwe Schepper, bevelen met weldoen."

Zachtmoedigheid en waarheid

Deugd van zachtmoedigheid, de zachtmoedige is niet hard, overheersend, onderdrukkend, maar zacht in bestuur. Zachtmoedigheid betekent niet dat waarheid en gerechtigheid struikelen. Nee zachtmoedigheid kan samengaan met strijden voor Waarheid en met een oorlog tegen het kwade. Luister maar naar Jezus woorden. Zij waren echt niet altijd vriendelijk en zoet! Wee, u gij Schriftgeleerde, Wee u huichelaars enz. Zachtmoedige richt zich wel allereerst tot het kwaad in eigen hart en eigen huis.

Paulus gebruikte ook stoutmoedigheid en strengheid. Hij deed het liever niet, laat er geen aanleiding voor zijn, zo vraagt hij de korinthiers. Hij heeft er echt geen behoefte aan strengheid te gebruiken, maar hij was wel bereid vernietigend gif, kwaad binnen de gemeente met al zijn geestelijke kracht te bestrijden. Bij de Zachtmoedigheid van Jezus vraagt hij de gemeente dat het toch niet nodig zal zijn stoutmoedig op te treden als hij straks de gemeente zal bezoeken. Dat hij niet zou durven optreden maar alleen in zijn brieven moedige en strenge taal zou gebruiken is een valse beschuldiging. Paulus was er niet op uit om een geweldige persoonlijkheid te willen zijn, charismatisch met krachtige optredens. Nee Paulus was een zachtmoedig, bescheiden man Gods, die zichzelf niet in het zonnetje zette.

De meest zachtmoedige man Mozes

Ook Mozes liet niet alles op zijn beloop. Hij was met zachtmoedigheid bekleed. Deze Mozes aarzelde niet opdracht te geven 3000 afgodendienaars om te brengen. Tegen het kwade was Mozes hard als staal. Een zachtmoedig iemand heeft zijn geest op God gericht en niet op eigen gemakzucht, naam, reputatie, baan enz. Hij zal tegenstand bieden aan het kwade ter verdediging van God. Maar hij zal toch met geduld, mildheid en liefde reageren als anderen hem/haar aanvallen.

Een zachtmoedig iemand zal de zonde niet vergoelijken of tolereren, nee een zachtmoedig iemand heeft juist een beter begrip van de zonde, daarom is zijn oordeel gematigd en vermijdt hij harder te reageren dan nodig is.

3. Zachtmoedigheid in de praktijk

Toets van zachtmoedigheid

1 Johannes 4:20; “Want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.”

Onze liefde tot God wordt afgemeten aan onze liefde in de omgang met mensen. Zo is het ook met zachtmoedigheid. Kan dat de toets doorstaan van onze dagelijkse omgang met onze medemensen? Het is voor ons vaak makkelijker om ons voor God te verootmoedigen dan voor medegelovigen. Toch zal zachtmoedigheid, nederigheid t.o. mensen het enige bewijs zijn dat onze zachtmoedigheid, nederigheid t.o. God echt is. We nemen toch niet alleen een houding aan van nederigheid, zachtmoedigheid als we aan God denken? De enige zachtmoedigheid waar we echt mee bekleed zijn, en die we uitdragen is, welke we tonen in ons dagelijks leven met vrouw, kinderen, kollega's, burens enz. Ben ik met zachtmoedigheid gekleed? Ben jij het? Vraag het aan Jezus? Vraag het aan je vrienden? Vraag het ook aan de wereld. Of zij in mij, ons iets herkennen van het oorspronkelijke beeld.

Dingen van elke dag

De onbeduidende dingen van elke dag zijn de toets van de eeuwigheid. In de meest onbedachtzame ogenblikken tonen we wie we werkelijk zijn.

“Wees in eerbetoon elk-ander ten voorbeeld” Schrijft Paulus in Romeinen 12:10b.

“De liefde (met daarin de wortel van nederigheid, zachtmoedigheid), kwetst niemands gevoel, is niet opgeblazen, zij zoekt zichzelf niet.” 1 Kor.13 :5

“Dient elk-ander door de liefde,” Galaten 5:13.

“Wandelt met alle nederigheid en zachtmoedigheid met lankmoedigheid, elk-ander in liefde te verdragen Ef 4:2

“Dankt te allen tijd in de naam van onze Heere Jezus Christus, de Vader, voor alles en ...Weest elk-ander onderdanig in de vreze Gods.

Het is in betrekking tot elkaar, in de manier waarop wij elkaar behandelen dat ware zachtmoedigheid getoond wordt. Heb je achting voor iedereen, ook voor zwakste kind van God. Ben je wellicht wijzer, heb je meer gaven, heb je meer inzicht dan broeders en zusters hier of in andere gemeenten? Iemand bekleed met zachtmoedigheid vergelijkt zich niet met anderen. Ontmoet je medegelovigen als iemand die niets is en niets voor zichzelf zoekt. Als een dienstknecht van God en daarom een dienstknecht van iedereen.

Heb je het kleed van ootmoed aan, dan voel je geen jaloezie als iemand anders gekozen wordt boven jou.

Je kan God loven wanneer anderen de voorkeur krijgen of meer dan jijzelf gezegend worden. Je kan het verdragen als je hoort dat anderen geprezen worden en jij vergeten wordt, omdat je net als Paulus kan zeggen; IK ben niets.

JE hebt de geest van Jezus ontvangen als de geest van je leven. Hij behaagde zichzelf niet en zocht nietZijn eigen eer,

Alle verleiding ongeduldig te worden, lichtgeraakt, harde gedachten en scherpe woorden te spreken, cynisch te zijn kan je weerstaan als je de Heere Jezus aandoet en daarmee

“innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld” aangedaan hebt Col 3:12

Stellnig: “Zachtmoedigen zijn buigzaam, kneedbaar, onderworpen en onderwijsbaar, of te wel zijn als een kind”

Gevoelloze zachtmoedige?

Voelt een zachtmoedige het kwaad hem/haar aangedaan dan niet? Is dat een gevoelloos mens? O nee een zachtmoedig iemand heeft een sterk gevoel, hij voelt wat hem/haar is aangedaan heel intens. Maar omdat hij niet aanzichzelf denkt, laat zijn zachtmoedigheid hem niet toe te reageren met een hatelijke, cynische, lompe, wraakgierige boosheid, om het de ander betaald te zetten. Hij zal medelijden hebben met het beschadigde karakter van de ander, met de houding en de verblindheid van de dader.

Neem iedere vernedering aan als een genademiddel om je tot zachtmoedigheid te brengen. Laten we elke broeder of zuster die veel van ons vraagt, die ons misschien kwelt, of irriteert, beschouwen als Gods genademiddel om ons eigen IK te doden en om ons zachtmoedigheid te praktiseren. Die Jezus , ons Leven , in ons geeft.

Hoe vaak tonen we door irritatie, ongeduld, zelfverdediging, scherpe oordeelvellingen over andere kerken, gemeenten, broeders en zusters, onvriendelijke woorden, dat wij niet bekleed zijn met ootmoedigheid. Dat onze zogenaamde heiligheid weinig weg heeft van de zachtmoedigheid van de ware heiligen.

Neem met dankbaarheid alles aan wat God toelaat van binnenuit of van buitenaf, van vriend of vijand, om je te herinneren; Kleed je met ootmoedigheid. Verneder jezelf en God zal u verhogen te Zijner tijd. Hij zal meer genade geven, zie de verwijzende tekst. Spreuken 3:3 God corrigeert iedere zoon/dochter die Hij liefheeft. Soms zijn de correcties zwaar te verduren, we hebben dan de neiging ervan weg te vluchten of minstens onder de last te mopperen en te klagen. Maar de zachtmoedigen doen dat niet. Zij doorstaan ontbering, de moeilijkheid, de pijn, het verlies, de onwetendheid, de vervolging met kalm geduld, omdat ze weten dat God Soeverein is over alles en dat Hij met zachtmoedigheid wil bekleden.

Stelling: “Zachtmoedigheid stelt iemand in staat om beledigingen en verwondingen die hij van anderen te verduren krijgt, geduldig te verdragen. Het stelt hem ook in staat aanwijzingen aan te nemen van de minste van de heiligen.”

4.Hoe kleed ik me met zachtmoedigheid?

Leert van Mij, Ik ben Zachtmoedig en nederig van hart

Niets is zo natuurlijk voor de mens, niets zo arglistig en verborgen, zo moeilijk en gevaarlijk als hoogmoed. Wij hebben onze hoogmoed van Adam. Wij moeten zachtmoedigheid van een Ander, de Ander leren. Laten we karakter van Jezus bestuderen, totdat wij vervuld zijn met liefde voor Hem en bewondering voor Zijn nederigheid.

Wij moeten van Jezus leren hoe Hij zachtmoedig en nederig van hart is. Ware zachtmoedigheid ontspringt uit de erkenning; het eigen ik heeft niets goeds in zich, het past ons aan God ons geheel te geven in volkomen onderworpenheid en afhankelijkheid. Het is de inwoning van Christus, die in ons dit zachtmoedige en nederige leven wil leren. Hij gevoelde dat Hij de dienstknecht van God was voor de mensen die God schiep en liefhad. Als natuurlijk gevolg achtte Hij zichzelf dienstknecht van de mensen, opdat God door Hem Zijn werk van liefde zou kunnen volbrengen.

Jezus onderwijs: Leert van Mij, Hij biedt Zich aan als leraar. Welke geest vinden wij in Hem, als leraar? Zachtmoedigheid kunnen wij van Hem leren en ontvangen. Daarin zullen wij rust vinden. Die nederigheid, deze zachtmoedigheid zal ons tot heil/Jesjoea zijn Ps. 149:3: "Hij zal de zachtmoedigen versieren met Jesjoea, met heil." Als je jezelf kleed met zachtmoedigheid, dan zal je versiert worden met Jesjoea, bekleed met Hem. Als mensen je ontmoeten, ontmoeten ze Jesjoea.

Jezus, de Zachtmoedigheid en nederige, nodigt jullie uit om van Hem zachtmoedigheid te leren. Wat Hij is schenkt Hij ook en wat Hij toont, geeft Hij. Door de Heilige Geest, kan Jezus nu doen wat Hij niet kon doen toen Hij nog op aarde was, namelijk Zich één maken met degenen die Hij liefheeft. Hij nam bezit van ons. Laten we ons bekleden met Zijn ootmoedigheid, dat zal gezien worden als sieraad van heiligheid. De Heiligheid van Jezus.

Laten we er naar streven, zoals Jezus te zijn, de dienstknecht, de helper en trooster van anderen, zelfs van de laagsten en onwaardigsten.

Waar Christus het zachtmoedige en nederige Lam in het hart woont, wordt de kracht van de volmaakte liefde zichtbaar; zichzelf vergeten, anderen zegenen, geduld hebben met zwakheden, eren van anderen hoe zwak en gebrekkig ze ook zijn.

Hoogmoed afleggen

Laten we ook het kleed van hoogmoed afleggen en dan vooral de hoogmoed van heiligheid. De gedachte; Blijf bij mij vandaan, nader niet tot mij, want ik ben heiliger dan jij." Ingenomen zijn met je kennis, met je doop, je talenten. Eigenlijk je verder op de weg achten dan anderen. "Je bent zover nog niet!" Heb je dat wel eens tegen anderen gezegd? Schaam je. Afwezigheid van zachtmoedigheid kan hoorbaar zijn in de toon waarop er over anderen gesproken wordt. Leg dit af. Neem de toevlucht tot Jezus, verberg jezelf in Hem, blijf in Hem, totdat je met Zijn Ootmoedigheid, Nederigheid, Zachtmoedigheid bekleed bent. Moge God ons leren dat onze gedachten en woorden en gevoelens aangaande onze medemensen de TOETS van onze nederigheid en zachtmoedigheid voor Hem zijn.

Het lied zegt het zo mooi: (al klopt dat 'zoete' dan ook niet)

"Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed, Zijn woorden waren vriendelijk Zijn stem was altijd zoet, Helaas kben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij, Och Heiland wil mij helpen en maak mij zoals als Gij."

Laten wij niet tevreden zijn dan alleen met een leven van zachtmoedigheid. Laten al die teksten die er toe aansporen als beloften door ons worden aangegrepen. Dat is wat God vraagt, dat wil Hij ook in ons werken. Bij elke mislukking of tekortkoming wenden we ons tot het Zachtmoedige en Nederige Lam. Als Hij op de troon zit, de Zachtmoedige, als jij doortrokken bent van ware nederigheid en zachtmoedigheid, dan zal iedere ware gelovige, zich thuis voelen bij jou, in de omgang, in het gebed, in de samenkomst, samen op reis, samen op weekend, samen in de gevangenis....

Toenemende heiligheid kan alleen echt zijn, als zij aan het licht komt in toenemende nederigheid en zachtmoedigheid. Al het andere is slechts opgeblazen, vleeselijk, uit Adam.

Kleed je met ootmoedigheid/zachtmoedigheid. "Hij zal genade geven", Chen. Spreuken 3: 27-30 heel praktisch.

Belofte in psalm 37:11: Zachtmoedigheid tegenovergestelde van trots, hoogmoed. Is dat het wapen tegenover de vijanden? Om overwinnaar te zijn? Om de wereld, het land te overwinnen? Ja, zij zullen de aarde beërven vs. 29, 22, 34.