

Jesaja 60: 1, 2 en 3 (Parasja bij Deut.26-29) Gods KAVOD/HEERLIJKHEID!

Jes. 60 :1, 2 en 3: “Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op.

(NBV: Sta op en schitter, je licht is gekomen over jou schijnt de luister van de HEER.”)

2. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken, doch over u zal de Heere opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

(NBV; Tegenwoordige tijd, Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER. Zijn luister is boven jou zichtbaar”) Alajich zarach = Hebr.

3. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans die u is opgegaan.”

(NBV: Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.)

Dagelijks spraakgebruik:

Voorbeelden

1. eten Heerlijk lekker gekookt mam, tot eer van de kok Wat gebeurt er met koken van eten waardoor het zo heerlijk is. Wat in moeder zit als gave komt naar buiten, gave om eten lekker te maken, ervaring, middelen, tijd, zin, energie allemaal nodig. Door eten te maken wordt zichtbaar wat moeder kan. (zal haar goed doen trouwens)

2. boerderij, tuin alles netjes, geverfd, prachtig eer aan eigenaar.

3. Vandaag HEERLIJK in bijb. betekenis.’Zie je druiventrossen hangen, kromme takken, ranken, wijnstok waar alle trossen zwaar hangen, wat een vrucht. Je plukt en zegt ‘heerlijk’. Is tot eer van wijnbouwer.

Heerlijkheid = volgens Enc “In de M.E. de benaming voor het overheidsgezag dat men uitoefent krachtens eigen recht, ook de naam geworden van het gebied waarover zich dat gezag uitstrekt.”

Zo is het straks ook. De aarde is Gods Heerlijkheid, omdat Hij krachtens SCHEPPING EN VERLOSSING recht heeft over het hele gebied. Het is nu BEZET gebied maar het is en blijft Gods HEERLIJKHEID.

“KOEMI ORI KI BA ORECH OEK’VOD ADONAI ALAICH ZARACH
KI HINE HACHOSJECH JECHASJE ARETZ VARAFEL L’OEMIEM V’ALAICH
JIZRACH ADONAI OEK’VODO ALAJICH ZARACH.”

Kavod Adonai = de Heerlijkheid des Heeren

Kavod van ww. Kavod; heeft als oorspronkelijke betekenis ‘zwaar zijn’ Daarbij moet je denken aan tros druiven die groot en zwaar zijn en helemaal overhangen tot op de grond bijna. Dat is een goede wijnstok, zichtbaar aan de zwaarhangende trossen druiven. Dat is dus tot ‘eer van de wijnstok’ en tot ‘eer van de wijnbouwer’ De ‘kavod’ van de wijnstok is de vrucht en de ‘kavod’ van de wijnbouwer!

De kavod van iemand is wat iemand ‘gewichtig maakt’ Bij ons vaak negatief gebruikt: Doe niet gewichtig joh, dat betekent zoiets als, doe niet zo interessant, also of je min-pres zelf bent.

De kavod is wat imponeert, wat indruk maakt.

In oude oosten maakt vooral je bezittingen je tot een ‘gewichtig man’ tot een ‘man van aanzien’

Abraham Gen.13:2 Abraham KAVED me”od (zeer rijk, zwaar heir staat er ergens anders)
Werkelijke KAVOD komt openbaar in kracht. Thermometer van innerlijke kracht is

Zoals Jakob was een man met “Kavod”: de zonen van Laban zeggen: jacob heeft alles genomen van wat van onze vader was, al deze “KAVOD” heeft hij verworven ten koste van onze vader. SV. Vertaald met ‘heerlijkheid’

Ook Jozef hoge positie aan het hof in Egypte wordt met het woord ‘kavod’ aangeduid door Jozef zelf: En boodschapt mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat u gezien hebt. Geef hij als boodschap aan zijn broers mee om zijn vader naar Egypte te krijgen. (In Jes. 5:13 wordt gezegd dat ‘de heerlijken’ kevodo zullen honger lijden, NBV heeft, de edelen, degenen die ‘aanzien’ hebben dus.)

Kavod Adonai? Wat is dat? Dat is HijZelf met al zijn INHOUD van Zijn natuur/karakter/Naam/deugden enz.

KAVOD ADONAI= zichtbare grootheid, alles wat schittert, majesteit, kracht heiligheid alles wat goed is, almacht alwetendheid, wat verder nog eer verdient.

Zijn KAVOD heeft Hij geopenbaart toen Hij hemel en aarde schiep, dat verteld ons zo ontzettend veel over hoe HEERLIJK GOD IS. Geven wij Hem daar toch ook steeds alle eer voor!!

De aanblik van JHWH is niet uit te houden. De Kavod van de Heer is verterend voor ons mensen, indien hij niet bedekt is. Daarom is hij versluiert door een wolk zoals in Ex. 24:15 en 40:34 en 35. toch verraadt ook de omhulling al de aanwezigheid van de kavod van Adonai Zijn verschijningen Zijn daarom ook zo imponerend met begeleidende verschijnselen: in storm, met vuur, met wolken, bliksemen, donderslagen, gedreun.

De Heere is verhuld aanwezig bij Zijn volk. Israël ziet niet Zijn “volle kavod”, maar weet wel als zij de wolk zien of de gordijnen van H. Der H. dat die Kavod Aanwezig is. JHWH is bij ons weten ze. Dat heeft consequenties voor het leven; Hij moet geëerd en gehoorzaam worden. Een geliefde uitdrukking in de Schrift is hiervoor; JHWH KAVOD geven= Geef de Heere Kavod roept de psalmist van 29 ons to; Havoe la’ Adonai Havoe benee eliem la’ Adonai KAVOD V’OZ. Havoe la’ Adonai Kavod sjemo.

Vers 10 Maar in Zijn tempel (zegt): Koelo omer ‘KAVOD’

KAVOD geven wil zeggen: erkennen dat Hij waarlijk en alleen God is. Ps 96:7, Ps 115:1

Gr. Vert. DOXA= (doxologie leer van lofprijzing) mening die men over mij heeft; maar altijd positief, goede naam, eer enz.

N.T. DOXA = Gods aanzien is een schitterende majesteit, daarmee waren de herders in de velden van Efratha omgeven, met de KAVOD van Adonai en wat zongen de engelen; KAVOD L’ Adonai, zij waren aan het doen waar hier op aarde nog steeds toe opgeroepen moet worden; havoe KAVOD L’ Adonai. Geef de Heere toch de erkenning dat Hij alleen Gods is, dat Hem alles toekomt, hemel en aarde en jouw leven. Hij is Maker én verlosser. Wie wil je anders eren jezelf: Zit je zelf nog op de troon, verschrikkelijk? Wat denk je te winnen? Eer van mensen, dat is echt allemaal LUCHT en verdwijnt. Weet je niemand anders dan EEN verdient KAVOD. Heerlijkheid en EER!

Jesjoea heeft de KAVOD van Adonai ontvangen. Je weet toch Hij is de verhoogde met KAVOD. Dat is te danken aan de heerlijke vrucht, Zijn leven wat afgelegd is tot in de dood, dat bracht Hem KAVOD. Lees maar Hebr. 13:21 Open 5:12 Joh 2:1 1 Petr 4:13 1 Petr 4:11 1 Kor. 2:8 Fil 2:13 1 Petr 5:1

De aardse Jesjoea had het alleen bij de verheerlijking op de berg, daar kreeg hij KAVOD. Hij was nog niet verheerlijkt zegt Joh 17:39 Hij was nog niet opgestaan en opgegaan naar Hemels heiligdom. In Joh 12 :23 en 28 bidt hij erom en ook in Joh.,13:31, 14:13 en 16:14, 17:1,4,5

Wel zo nu en dan KAVOD geopenbaard zo als als gezegd Joh.2:11. Maar dat was alleen door het geloof te zien. De majesteit en aanzien van Jesjoea is dezelfde als van God. De KAVOD /Heerlijkheid komt Hem rechtens toe, Die bezit Hij vanuit de tijdperken voor de schepping. Plaats en waarde hiervan niet te overschatten of overdrijven (in menselijke weleens; je overdrijft, over KAVOD Adonai niet mogelijk. WANT HIJ IS HEER!

De gelovigen met Jesjoea gemeenschap en delen in heerlijkheid (fil 3 :21, Col 3:4 en Rom 8:17) Deze “KAVOD’ is voorwerp van onze hoop. Kan geloofd worden als ree”el gegeven; Deze HEEFT Hij ook verheerlijkt. Het wacht ergens op... op de volle openbaring van de KAVOD aan Israel. Ondertussen is er een proces aan de gang. 2 Cor.3:18 “ Wij weerspiegelen de KAVOD van de Heer en veranderen naar hetzelfde beeld van KAVOD tot KAVOD.

De voltooiing wacht op de tegenwoordigheid van de Heer, zijn parousia, zijn aanwezigheid hier op aarde als KONING VAN HEERLIJKHEID.

Dan nu de tekst; (uitleggen plaats en tijd?)

Koemi, maak u op, sta op uit misere uit ellende uit teleurstelling en depressie. Wordt verlicht of laat je verlichten door ware licht. Wie verlangt daar niet naar? Zieke. Bedroefde, pijnlijgenden, gevangenen, gemartelden...naar ver’licht’ ing.

Die in duisternis wandelt..sta op uw licht komt. Licht voor nu en licht voor toekomst.

Israel onderwerp/ Jeruzalem in bijzonder. Want uw licht komt. Wie of wat anders dan Licht van de wereld de Messias. In Hem KAVOD van de Heer aanwezig. Hem kennen wij als Jesjoea.

Geen denkbeelden, wijsheden. Leringen of religies maar een Persoon moet Israel, moeten wij hebben. Een levende almachtige geveer van het licht, bron van licht, heerlijkheid zelf.. zal tot Israel komen en Zijn licht laten opgaan.

KAVOD Adonai zal over u schijnen, stralen als stralen van de zon.

Zichtbare KAVOD, zoals de herders in de velden van Efratha omschenen waren van heerlijkheid. Verborgten geweest deze KAVOD van de Messias, alleen bij geboortebericht en op de berg die later ook de berg van de KAVOD is gaan heten.

Alleen over het geloof ziet in Hem heerlijkheid. Zoals Johannes zegt Wij hebben Zijn Heerlijkheid aanschouwd, een KAVOD als de Eerstgeborene van de Vader.

Duisternis over de wereld, bedekt of zal bedekken (imperfect mag ook in t.t.) Doch Israel zal nieuwe dag beleven, De KAVOD van de Heer komt over hen, bij hen.

Zelf tot een KAVOD want heidenen tot uw licht en koningen komen tot de glans die u is opgegaan.

Zie je betrekking van Israel tot de volken en volken tot Israel? Israel is geroepen de volken te ber’zielen’ volken bedoeld als ‘lichaam’ voor Israel. Profeten altijd relatie gelegd tussen Isr en omliggende volken. Helaas vaak alleen negatieve bedoelingen. Het is en zal waar worden; Hoe dichterbij Israel hoe meer zegen, dichterbij en in licht en heerlijkheid.

Is. gefaald, alleen in Salomo zichtbaar ½ niet aangezegd. De volken gedwaald, bedekt met sluier, blinddoek voor, dood voor ogen! (Klaas Govers)

Zij zullen de aarde (het land, Eretz) in erfenis ontvangen. Zij zijn een spruit (netzer) (de eerste scheuten van wat ik heb geplant NBV) mijner plantingen opdat ik verheerlijkt worde Le hitpaer (om mijn luister te tonen)

Ik de Heer zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen. IK DE HEERE= allerheerlijkst zegel op alle beloften. T.z.t = het kan lang duren/lang op zich laten wachten,maar het komt zeker Snellijk= beslissende dingen hebben lange voorbereiding maar ook snelle uitvoering (zie hoe lang gewacht werd op komst van Messias!

Wij opgeroepen wakker te zijn. Verdiep je in de komst van Messias. Wees een vooruitloper, maak je een met de beloften van Zijn KAVOD. Hij komt in HEERLIJKHEID. Totdat de Heerlijkheid van de Heer de aarde zal bedekken zoals de wateren de bodem van de zee.

Ontvangt Hij nu al KAVOD in de gemeente, in mijn leven in mijn gezin?

Joh. 15 :8 Hierin is mijn Vader verheerlijkt. Ontvangt hij KAVOD. Dat u/ jij veel vrucht draagt. Hoe God KAVOD ontvangen? Niet toe te voegen of nieuwe glorie aan Hem te geven die Hij nog niet heeft. Eenvoudig..KAVOD toe laten door ons heen te schijnen. Door je aan Hem over te geven.

Zodat Zijn KAVOD in ons zich kan manifesteren. Wij zijn de ranken aan de wijnstok, veel vrucht, zwaar van de druiven? Dan eigenaar ontvangt KAVOD.

Laat Zijn kunde, Zijn zorg zien. Volgeling, zijn volk veel vrucht. Dan bewijs geleverd voor mensen en engelen de Heerlijkheid van God is in Jesjoea geopenbaard.

Petrus zegt: Dient iemand, laat het zijn als uit kracht door God verleent, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jesjoea Hamasiach.

Werken en dienen, spelen en naar school gaan, vrije tijd doorbrengen en met elkaar praten laat het alles zijn in de kracht van God alleen. God ontvangt dan de eer.

Werker en degenen die je bezig zien, thuis op je werk en op school zullen God eren, KAVOD Geven.

De mensen beoordelen de tuinman, de boer door naar zijn vruchten op het land te kijken. Wat een heerlijke vruchten d.w.z. degenen die ze geplant heeft verdiend lof.

Zeg je dat ook wel tegen je vrouw, kinderen tegen moeder: Het eten is Heerlijk! Of te wel mama dat u zoveel tijd besteed hebt aan het eten dat het zo lekker is; alle eer hoor. Zal moeder goed doen.

Kinderen geef ook je ouders de HEERLIJKHEID die ze verdienen; KABED et avicha v et imecha. Staat er in de wet. Niet zomaar gehoorzamen, maar alle eer geven.

Buren beoordelen christen naar vruchten, kollega's idem, medeleerlingen ook..

Volken beoordelen Israel naar vruchten.. en zullen hen KAVOD gaan geven omdat Jesjoea de messias over hen zal stralen.

Gebrek aan vrucht zien we vaak als verlies voor onszelf of medemensen en we geven zwakheid de schuld of karakter.

Maar ...het is zonde en schande, we beroven God van Zijn KAVOD.

Hoe dan? Wat is het geheim? Maak gebruik van wat God geeft. In Hem is kracht, in Hem is KAVOD. Neem aan zonder Mij kun je niets doen. Blijf in Hem, niet alleen in stille tijd of bij je ochtend gebed, heel de dag door.

Bedenk wie in Hem blijft brengt veel vrucht voort en dat is GOD KAVOD GEVEN.

Breng vrucht voort, zware vrucht, meer en veel...en Hij ontvangt KAVOD.

Leef als Koningskinderen, temidden van duisternis. Verkondigt door je leven de Koning komt en ik verwacht Hem, Mijn leven is op orde....

Ons leven zovaak vergelijkbaar met Israel dat door profeten wordt gewaarschuwd. IKABOD= geen KAVOD. Ikabod' zo noemde de vrouw van Pinehas haar kind (1 Sam 4:21) geboren nadat de ark van God (teken van Gods KAVOD in Israël) was weggevoerd; I'CHABOD= (alefkavod) geen KAVOD Vaak is ons leven een IKABOD. God krijgt niet de eer. Als we opstaan, vergeten dat Hij de adem geeft, als we mooie cijfers op schoolhalen vergeten we God te danken voor het verstand, de school de meester de juf. Of niet kinderen? Kan niet hoor. We zeggen eigenlijk "Ik aan bod" weet je? In Hebrews geen verschil in klinkers alefkavod Jes. 60:13 Ikzal verheerlijkt worden (zo zegt de Heer) "achabed" en "ichabed" Geen eer, zoals ons leven is, zo vaak.

Ik heb een nieuwe auto gekocht. Liever de Heer prijzen voor een tweedehands auto. Zou ons koopgedrag ook aardig veranderen als we voor alles wat we kunnen kopen/krijgen de Heer danken, dat Hij het ons gegeven heeft.

Ps. 24 Verhoogt de poorten, Hij zal komen de Koning hakavod, der Heerlijkheid
Ps 8 zegt dat mens gekroond is met eer en KAVOD, Heerlijkheid. Zien nog niet zegt Hebreeën maar we zien Hem in Wie alle KAVOD nu al zichtbaar is Jezus!

Efe 5: 27 Gemeente geheiligd door Woord opdat Hij haar zou be'luisteren' met KAVOD.

Jes. 11 Zijn Rust zal HEERLIJK zijn.

Wisselwerking, heerlijkheid van de Heer over Israël zal KAVOD brengen. De volken zien het en komen er op af als bijen op de honing. Israël en haar God zullen KAVOD ontvangen. Net als bij Salomo, koningen, koningin van Scheba kwam KAVOD brengen, de helft ½ is me nog niet aangezegd. Zal straks ook zo zijn.

Wij onze plaats nu innemen. Kennen wij de Heere der Heerlijkheid nog wel. Of kennen wij alleen een Jezus die verlost. Hoe reageren wij op Zijn aanwezigheid. Vallen we op onze aangezichten? Of beseffen we nog te weinig hoe vol KAVOD Hij is en ook van ons verlangt dat wij zijn?

Jesjoea met eer en KAVOD bekleed en vele kinderen tot de KAVOD leidende.
Kracht van onbetekend zaadje zichtbaar aan zwaar overhangende vrucht.
Onbetekenend mens Jesjoea...Goddelijke kracht kwam openbaar.