

De zeven gemeenten, Openbaringen 2 & 3

De Openbaring van de Here Jezus aan Johannes die gevangen zit (martelaar is) op het eiland Patmos begint met zeven brieven aan zeven gemeenten. Volgens vers 1 van hoofdstuk 1 gaan deze brieven over dingen die spoedig staan te gebeuren (vers 1 Grieks: "tachei" = spoedig). Vers 19 zegt dat Johannes schrijft over wat hij zag, wat hij ziet en wat daarna komen zal. Op grond hiervan kunnen we zeggen dat het gaat over de periode van voor Johannes' gevangenschap, tijdens en erna. Vers 3 zegt: Zalig, *gelukkig*, is degene die deze woorden leest, of hoort en bewaart, want de periode is nabij.

Dus de interpretatie van velen dat Openbaringen alleen slaat op de eindtijd (het laatste van de dagen, vlak voor Jezus' terugkomt, worden hier tegen gesproken. Daniel spreekt ook over de nakomende tijd, evenals de Here Jezus spreekt over 'de navolgende dagen', of tot het einde toe. Het woord eindtijd is dus niet typisch Bijbels.

Het laatste boek van de Bijbel heet Openbaring, niet 'Geheim'. Hoewel we misschien niet alles kunnen verklaren, mogen we er zeer zeker niet van uitgaan dat alles een verborgenheid is. Want de Here Jezus is een goede Herder en wij mogen Zijn stem verstaan. Als Hij ons iets openbaart mogen we niet meteen roepen dat Hij ons juist in verwarring wilde brengen, absoluut niet!

Voordat iemand Openbaringen kan begrijpen is het belangrijk om de profeten uit het oude testament te lezen en te begrijpen. (2 Petrus 1:20). Zo wordt in Openbaring geciteerd uit Daniel, Zacharia, de Psalmen en Jesaja. In Daniel wordt zo duidelijk chronologisch uitgelegd welke koninkrijken er zullen zijn, tot aan de komst van de Here Jezus (de steen die het hele beeld vermorzeld), dat we eerst Daniel goed moeten lezen en begrijpen voordat we aan Openbaring beginnen. Als we Openbaringen gaan uitleggen zonder de hele Schrift te onderzoeken, te vergelijken en de feiten uit de hele geschiedenis van de laatste 2000 jaar ernaast leggen, gaan we een eigen uitleg geven en dan krijg je de meest moeilijk te begrijpen interpretatie die allerlei dwaalleer uitnodigt.

Om een uitleg te kunnen geven over deze 7 gemeenten moeten we ze dus interpreteren over de periode van voor, tijdens en na Johannes gevangenschap. Als we ze nader bekijken, kunnen we uit het bestuderen ervan nagaan dat deze gemeenten de tijd beschrijven van 7 perioden in de afgelopen 2000 jaren, tot aan de huidige dag en uiteindelijk de terugkomst van de Here Jezus op de wolken, naar de aarde.

Elke naam van een gemeente heeft een veelzeggende betekenis. De brieven zijn geschreven aan de engelen (dat zijn boodschappers) van de gemeenten. De boodschappers zijn in de Hand van de Here Jezus. Dit wil zeggen dat Hij Zijn boodschappers bestuurt, inderdaad zoals Gods Woord dit zegt. Deze boodschappers horen dus van de Here Jezus wat er met elke specifieke gemeente staat te gebeuren.

Paulus was bijvoorbeeld de boodschapper aan Efeze. Als het ware krijgt hij door deze brief; en Johannes (dus ook wij) een panorama te zien van de tijd tussen de eerste komst van de Here Jezus en Zijn wederkomst op de wolken, op de Olijfberg, alwaar de stammen van Israël Hem zullen zien, Hem Die zij doorstoken hebben en over Hem rouwklagen, elke letterlijke stam in het bijzonder (Zacharia 12).

De gemeente (Zowel het gelovige Israel, de natuurlijke alsook de uit de volkeren ingeënte takken) de Bruid, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel, dat gebouwd is op de apostelen en de stammen) vertegenwoordigt het Lichaam van de Here Jezus. De Here Jezus staat tussen de gemeenten (de kandelaren).



De zeven gemeenten liggen overigens op een oude postroute in de provincie Azië, een provincie van het oude Romeinse rijk (Daniël zegt, dat dit rijk het 4^e rijk is). Nu ligt dit gebied in West Turkije. Deze postroute is een aansluitende route, die eerst omhoog loopt en vanaf Pergamum weer naar beneden. Deze fysieke route, omhoog en omlaag, blijkt al heel juist aan te sluiten op de uitleg van de gemeente in de betreffende periode.

Aangezien er maar 1 gemeente is, want de Here Jezus heeft maar 1 lichaam, kunnen we deze gemeenten interpreteren als Zijn gemeente, in verschillende perioden. Het blijft uiteraard aan uzelf om te oordelen of dit inzicht juist is, of niet. Het mooiste wat God ons gaf is een vrije keuze, de keuze om de Here Jezus te dienen, Hij Die ons eerst heeft lief gehad. Niet als robots, maar als een vrijwillig liefhebbende Bruid van Gods Zoon.

Efeze: betekent letterlijk *begeerlijk*, een prachtige benoeming van een reine gemeente voor de Here Jezus!

De periode waarover deze brief gaat is ongeveer van 33 tot het jaar 100 AD.

Historisch: Efeze is een havenstad geweest tot 800 AD. Efeze was de tempelbewaarster van afgodin Artemis (Diana in het Latijn), zie ook Hand. 19:35. Deze tempel werd in 480 BC gebouwd. Het was in 451 AD op het concilie van Efeze, waar Maria 'de moeder van God' werd genoemd. Hier werd in 451 AD dus overduidelijk de Babylonische moedergodin uit de zonnegod-drie-eenheid Baal, Astarte en Tammuz in de 'overspelige gemeente' gemixt. (Ishtar ...*Eastern* / Astarte en Diana zijn dezelfde).

Diana der Efeziërs droeg overigens altijd een drievoudige kroon, evenals het Capitool, de pauselijke kroon en de afbeelding op het paapse schild, zo'n driekroon is.

Opschrift: 1 Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze: Dit zegt Hij, die de zeven sterren (boodschappers) in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren (gemeente zonder vlek of rimpel) wandelt:

Pré: 2 Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden; 3 en gij hebt volharding en hebt verdragen om Mijns Naams wil en gij zijt niet moede geworden. De eerste gemeente werd gekenmerkt door intolerantie tegenover mensen die beweerden apostelen te zijn, maar die het niet waren. De eerste gemeente deed wat de Here van hen vroeg, om te beproeven of wat zij hoorden wel uit God was. De eerste gemeente wist heel goed wat van God was en wat niet. 6 Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat. Hier zie je zo mooi dat God niet de Nikolaïeten zelf haat. God haat geen mens, maar wel hun werken. Het woordje Nikolaïeten is afgeleid van twee Griekse woordjes: *Nikao* en *laos*, wat samen betekend: 'overwinnen leken'. De leer van de Nikolaïeten is dus de leer van het overheersen van het gewone volk. Met andere woorden de Here haat het wanneer er een situatie ontstaat van een geestelijkheid (een priesterklasse) die over het andere volk heerst. Sektarisch gedrag van oudsten en de roomse leer met enerzijds de 'onberispelijke' bisschoppen & priesters en anderzijds het gewone volk zijn hier de voorbeelden van. De gemeente van Efeze wees dit gelukkig af!

Contra: 4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. 5 Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. In deze periode zien we de eerste zogenaamde 'kerkvaders' opkomen. En juist bij deze mensen zien we vreemde leren ontstaan. Een voorbeeld hiervan is Irenaeus, die leerde dat je wederom geboren werd door waterdoop. Tevens zijn het deze kerkvaders die voor een soort politieke hiërarchie binnen de gemeente zijn. Met andere woorden: het zijn de kerkvaders die een kiem van de filosofie in de kerk leggen, hoewel het op de gemeente als geheel in die tijd nog geen invloed had. Tevens waren er in deze tijd ook oprechte 'kerkvaders', die Gods Woord niet uit het verband haalden. Een voorbeeld van hen is Polycarpus.

Beloning: 7 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is. Waar Adam niet meer aan kon, geeft de Here Jezus aan de overwinnaars. Niet als zondaren zullen we eeuwig leven, maar gelukkig als geheiligde gelovigen!

Smyrna: betekent zoete geur, ook een prachtige naam!

De periode: Van ca. 67 (of 100) – 325 AD

Historisch: In Smyrna bevond zich de zetel van de afgodin Nemesis. De voorganger van de gemeente was Polycarpus, hij was één van de eerste martelaren. Tegenwoordig heet dit plaatsje Izmir, een Turkse havenstad.

Opschrift: 8 En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, die dood geweest is en levend geworden: Hier blijkt duidelijk dat de Here Jezus God is, de Alfa en de Omega, de opgestane Heer.

Pré: 9 Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans. Het is deze periode waarin onder de kerkvaders de leer ontstaat dat men geestelijk Israël is, waarmee men alle beloften voor Israël in de Bijbel enkel op zichzelf gaat betrekken (vervangings-theologie). Dit is wat heel lang in de geschiedenis binnen zowel Rooms-katholicisme als Protestantisme geleerd is! Tevens is dit de tijd dat er in Alexandrië veel afvallige Joden verzameld waren, die werkten aan een vermenging van de Bijbel met Griekse filosofie. Het is deze tijd dat de Alexandrijnse school tot grote bloei komt. Zogenaamde 'kerkvaders' (Clement, Origenes) werkten in Alexandrië aan een vervalsing van de handschriften. 10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. De eerste Christenen leefden in het Romeinse Rijk. Zoals wel bekend is, werden onder verschillende keizers Christenen vervolgd. In totaal is dit onder zo'n 10 keizers gebeurd van ca. 67 – 325 AD. De ergste vervolging vond echter plaats onder de 10 jaren van keizer Dioclecias (303-313 AD).

Contra: Geen één, de vervolgdde gemeente is de gemeente die Jezus lief heeft.

Beloning: Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. 11 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood (de hel) geen schade lijden.

Pergamum: betekent optillen / verheffen (zelf God) of overspelig.

De periode: Van ca. 313 tot 538AD

Historisch: Pergamum was de hoofdstad van het Romeinse Azië. Hier waren de tempel van Zeus en Aesclepius, de slangengod (bekent uit de medische wereld). Het was tevens de hoofdstad van het Babylonische priesterschap. Deze priesters hadden de allerlei zaken uit de Babylonische mysterie godsdienst meegenomen: Palladiumsteen, funderingen, titels (o.a. Pontifex Maximus), sleutels en mythen. Deze priesters hadden dagonmijters op hun hoofd. Vandaag de dag dragen de pausen ook deze 2 sleutels en dagonmijters. In 133BC droeg de hogepriester van Pergamum (Attalus III) de titel Pontifex Maximus (hoogste priester; letterlijk bruggenbouwer) over aan de keizer. Keizer Gratianus droeg de titel op zijn beurt in 378AD over aan Damascus; de bisschop van Rome (de paus). Een veelzeggende achtergrond voor de periode waarover deze gemeente gaat.

Opschrift: 12 En schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum: Dit zegt Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard (Het Woord Gods en het rechtvaardig oordeel) heeft:

Pré: 13 Ik weet, waar gij woont, dáár waar de troon des satans is (de mysteriegodsdienst van Babel. De vervolgingen onder de Romeinse keizers leidden er niet toe dat het Christelijk geloof uitgeroeid werd. De gelovigen namen juist in aantal toe! En dan komt er een satanische zet van Rome. Het Romeinse keizerrijk wordt langzaam omgevormd tot de Rooms-katholieke kerk. Kerkelijke gemeente en de politieke staat worden aan elkaar gekoppeld, zodat de keizer invloed heeft op de kerk. Dat is allemaal gebeurd onder keizer Constantijn in ca. 313 na Chr.; en gij houdt vast aan Mijn Naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas. (Volgens de overlevering: in 92 AD was hij een leerling van de apostel Johannes. Antipas was voorganger van de gemeente van Pergamum, hij stierf als martelaar onder keizer Domitianus en werd levend geroosterd), mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de satan woont.

Contra: 14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren. Wat de lering van Bileam inhoudt, kunt u vinden in Num. 22-25, en vooral in Num. 25:1-8. Het komt erop neer dat mensen aangezet worden tot het eten van afgodenoffers, en het plegen van hoererij. Zo ook wordt hier de gemeente Gods aangezet tot het plegen van overspel, tijdens deze periode in de geschiedenis, werd het compromis met de afgodendienst gesloten, onder leiding van de roomse 'kerk'. Hier is de gemeente op het punt gekomen dat ze vermengd wordt met de wereld. 15 Zo hebt ook gij sommigen, die op gelijke wijze aan de leer der Nikolaïeten vasthouden. Er begint zich een duidelijke geestelijkheid te onderscheiden die heerst over de gewone leken! Hier zien we de rooms-katholieke kerk ontstaan. Uit deze dagen is de beroemde 'kerkvader' Augustinus bekend, die ook vandaag de dag nog door velen aangehaald wordt. Augustinus is echter degene die uitsprak dat Rome Jeruzalem heeft vervangen. Het is deze tijd waaruit de beroemde vervalste handschriften stammen: Vaticanus (350 n. Chr.) en Sinaiticus (331 n. Chr.), uit Egypte, van de hand van Origenes en Eusebius. Restanten hiervan zijn later gebruikt voor de nieuwe vertalingen en de roomse bijbel. 16 Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd

tegen hen voeren met het zwaard Mijns Monds. Tegen de 'geestelijke' overheersers van het gewone volk, zij die aan de leer van de Nikolaïeten vasthouden.

Beloning: 17 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen Manna (Het Levende Brood, wat de Here Jezus is. En wie daarvan eet zal niet meer sterven), en Ik zal hem een witte steen geven (een gebruik uit het oude rechtssysteem; in geval van vrijspraak ontving men een witte steen) en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt. De mens, nu verlost van zijn zondige oude natuur, krijgt een nieuwe naam.

Tyatira: betekent zoete smaak van werk / offer van berouw / satans onderwijs.

De periode: Van ca. 538 tot 1517AD

Historisch: In 538AD wees *Justinus* de bisschop van rome (de paus) aan als de corrigeerder van ketterijen. De paus bepaalde sindsdien wat de mensen mochten geloven. En zo niet...dan werd je als ketter vermoord. Vandaar de benaming 'de donkere middeleeuwen'. In Tyatira stond ook de tempel van apollo (de zonnegod) en een altaar voor een vrouwelijke afgodin. Er was een textiel industrie die purper en karmozijn maakte. (De kleuren van koninklijk en van offerande). Tyatira was door haar purper etc. een belangrijke industriestad. De christenen hadden het er moeilijk, doordat ze geen toegang hadden tot de gilden en dus geen bedrijf konden uitoefenen (Vergelijk Op. 13:17). Een van de eerste christenen van Tyatira was Lydia, een vrouw die in purper handelde (Handelingen 19:1-12).

Opschrift: 18 En schrijf aan de engel der gemeente te Tyatira: Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons:

Pré: 19 Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en uw werken, en dat die laatste meer zijn dan de eerste. Hoewel God hun liefde en lijdzaamheid kent, wordt al gezegd dat de 'goede werken' meer zijn dan het geloof. In deze periode regeert inderdaad de rooms-katholieke kerk, een systeem dat bestaat uit 'goede werken doen', om de eigen zaligheid te verdienen. Dus niet door genade op grond van het verzoenende Bloed van de Here Jezus.

Contra: 20 Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izébel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. Wanneer we in het Oude Testament op zoek gaan, dan vinden we koning Achab die Izébel (de prinses van Phoenicië) tot vrouw neemt. (1 Kon. 16:31 & 2 Kon. 9:7). Door Izébel wordt de verering van baäl de zonnegod ingevoerd, met priesters, zelfkastijding en afgodsbeelden. Er zijn priesters van baäl en asherot, de man-vrouw afgodendienst. Dit is wat de Here Jezus als beeld gebruikt voor deze periode. Het rooms-katholicisme is niets anders dan de babylonische baäl-verering met een 'Christelijk' sausje. Ook in Op. 17 blijkt dat het roomse, babylonische systeem vergeleken wordt met een vrouw, de moeder der hoererijen. De afgodenoffers die gegeten werden zijn: Broden van bachus, zeus en sirus. 21 En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. God heeft de tijd gegeven; en gezien de lange periode van duizend jaren kunnen we weer Gods lankmoedigheid terugzien! 22 Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. 23 En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven... Er was één zeer gevreesde ziekte in de Middeleeuwen: de zwarte dood, oftewel: de pest! ...en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken. Vele Bijbelgetrouwe gelovigen werden vervolgd en vermoord: Waldenzen, Albigenzen, etc. De vrouw is dronken van het bloed der heiligen (Op. 17:6). Dit zijn de mensen die in de Middeleeuwen nog letterlijk in het Woord van God geloofden! 24 Doch Ik zeg tot u allen, die voorts te Tyatira zijt, en deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen: Hier kun je zien hoe occult de rkk bezig was én is. O.a. werden in die tijd Egyptische afgodische zuilen binnen gevoerd zoals de zuil van Justinus (zie hierboven) en ook in Rome: de zuil van farao Toethmoses III (De naam die hij bij zijn kroning kreeg was "Mencheperre", wat betekend: 'bestendig is ra' (de zonnegod). Opnieuw zonneafgoderij. Waar komt de zondagsviering vandaan...?). Deze farao was overigens het type van satan, waarschijnlijk de farao die zijn tovenaars tekenen liet doen, het volk Israel verdrukte en uiteindelijk in de Rode Zee verdrinken is.

Beloning: ...Ik leg u geen andere last op. 25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. 26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (vergelijk Op. 12:5 en 19:15), als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, 28 en Ik zal hem de Morgenster (Dit is de Here Jezus;

Vergelijk 1 Petrus 19 en Op. 22:16) [geven. 29 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.](#)

Sardes: betekent Hernieuwing of 'Dat wat blijft'.

De periode: Van ca. 1517 tot minstens 1600, maar sommigen beweren 1798AD. Logisch eigenlijk, want de 1260 dagen (3,5 maanden; tijd tijden en een halev tijd) slaan allemaal op 1260 jaar (1260 profetische jaren). De paus heeft zijn rechterlijke en uitvoerende (moordende) macht exact gehad vanaf 538 tot en met 1798, toen hij door Napoleon Bonaparte uit rome werd verbannen.

Historisch: Sardes werd een onneembare stad genoemd. Echter werd ze toch twee keer ingenomen, zelfs zonder verzet, door Cyrus en Antiochus. Zonder verzet wijst op een slapende kerk, vergelijk de gelijkenis van de dwaze maagden.

Opschrift: [1 En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft:](#)

Pré 1: [Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft...](#) Sardis wordt gekenmerkt door de Reformatie. Dit is de kerk die de naam heeft te leven, zij heeft zich immers losgescheurd van de antichrist (Anti = grieks voor 'vervanger'. Helaas wordt dit in onze taal niet vertaald). De 'titel' van de paus, tot op vandaag is vicarius filli dei, dat betekend: plaatsvervanger van Gods Zoon). Een goed verstaander...

Contra: [maar gij zijt dood. 2 Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.](#) ...maar zij is dood. De reformatie was niet volledig. In plaats van Sola Scriptura werd het Scriptura plus tradities. Bijvoorbeeld de kinder'doop', de heidense feestdagen, de on-Bijbelse rustdag, het onmondige kerkvolk en de geschoolde leider. In plaats van 'een ieder heeft wat' en trouw bewezen te zijn door geloof in de Here Jezus. Hoe komt dat? Luther heeft de stellingen opgehangen, de Hervormers hebben zich losgescheurd, maar zijn vervolgens in een star systeem terecht gekomen. In veel Reformatorische kringen wordt helaas ook nog eens geen wedergeboorte maar enkel en alleen uitverkiezing geleerd, terwijl het leven van de mens met God begint bij de mens bij bekering. Natuurlijk uit genade op grond van Jezus' Bloed! De kerk is dood zegt Openbaring 3. Op het concilie van Trente heeft Rome gewonnen. De traditie's gingen enkel en alleen naar een 'hoger nivo'. De kerk ging verder in een stijl als rome, alleen zonder afgodsbeelden.

Pré 2: [4 Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn.](#) Eén ding leverde de Reformatie zeker wél op: de Reformatie-Bijbel: Door mannen als Luther en Erasmus, die wisten wat rome inhield (in tegenstelling tot het gros van de gelovigen vandaag), werden de vervalste teksten in de Bijbel als het ware gezuiverd. Luther en Erasmus negeerden de Alexandrijnse teksten (Vaticanus en Sinaiticus) en de Roomse Vulgaat, en gebruikten de Griekse Byzantijnse meerderheidstekst uit het Bijbelse Antiochië. In de 17^e eeuw leidde dit tot de Reformatie-Bijbels. De bekende evangelist John Wycliff was een voorbeeld van een onbezoedelde gelovige uit die periode.

Beloning: [5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. 6 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.](#) Als er staat 'wegdoen uit het Boek des levens'. Stonden dan ooit de namen van alle mensen erin? Gewoon een vraag om eens over na te denken... Vanwege het bekleed zijn met witte klederen, de gerechtigheid door het offer van de Here Jezus sta je erin, de mantel des Heils zegt Jesaja. Het gevolg van trouw in deze periode was bijvoorbeeld het lot van Johannes Hus: Hij sprak tegen de koning van babylon (de paus) en werd verketterd en vermoord in Praag. De Hussieten werden in stukken gehakt en daar tot voorbeeld onder de bekende brug gehangen. Maar Jezus belijdt hun naam voor Zijn Vader. Wat een genade en beloning in het vooruitzicht!

Filadelfia: betekent broederlijke liefde.

De periode: Van ca. 1600 / 1798 tot 1900 AD

Historisch: Attalus II bouwde Filadelfia uit liefde voor zijn broer Eumenus. Deze stad vormde een poort voor de doorgang naar de bergen erachter.

Opschrift: [7 En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent.](#) Hier benadrukt de Here Jezus Zelf Zijn Almacht. In deze periode van de

geschiedenis zou de Here Jezus de deur van het Evangelie gaan openen naar de hele wereld. De Bijbel zou vertaald gaan worden in vele talen en verspreid worden.

Pré: 8 Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt Mijn Woord bewaard en mijn naam niet verloochend. In deze periode gingen bekende evangelisten de wereld over en verkondigden het Woord, zonder toeters en bellen zoals vandaag de dag gebeurt. Velen kwamen tot belijdenis van zonden en tot de wedergeboorte. De Bijbel leert dan ook dat mensen door het horen van het Woord tot geloof komen (Rom. 10:17 & Ef. 1:13), en niet door allerlei vermaak! Het Evangelie moet UITGELEGD worden, mensen moeten onderwezen worden. Dan doet de Heilige Geest het werk. Namen als Zwingli, Whitefield, Wesley, Knox, Zinzendorf, Spurgeon, Hudson Taylor en Charles Finney zijn misschien wel bekend. Daar waar de leer van Calvijn (ook één van de hervormers) leidde tot de koude Protestantse Reformatie-kerken, leidden de hiervoor genoemde mannen



door hun prediking aan de hand van de Reformatie-Bijbel tot grote opwekkingen over de hele wereld (Europa, Amerika, Rusland, Japan, China, India, etc.). World Mission – India 1793, Morrisson – China 1807, Moffet – Afrika 1817, Britse Bijbelgenootschap 1804, Amerikaans Bijbelgenootschap 1816: De geopende deuren.

9 Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Hier zie je dat de duivel opnieuw probeert het Woord te vertroebelen. Vele vertalingen van nu zijn ook gebaseerd op beïnvloede roomse vertalingen en niet de allereerst gevonden geschriften. Vaak wordt de Godheid van de Here Jezus, Zijn terugkomst en het oordeel wat afgezwakt of zelfs helemaal weggelaten. **10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.** De verzoeking zal komen en er staat niets van een opname van de Gemeente bij. Kijk nu zelf in India, Eritrea, Noord-Korea, de verziekte westerse maatschappij met haar hoererij en moloch (abortus). Ook Europa zal ter verantwoording worden gesteld voor haar moord op miljoenen heiligen en vandaag de dag haar kinderen.

Beloning: 11 Ik kom spoedig (Zijn komst is nabij, maar Hij staat nog niet aan de deur); **houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.**

12 Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de Naam Mijns Gods en de Naam van de stad Mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God (Wij zijn nu geestelijke hemelburgers en onze geest zal daar na ons sterven verblijven, totdat wij de aarde mogen regeren met Hem, we worden immers opgewekt op aarde! (1 Kor 15, Psalm 37, Matt 5:5) **...en Mijn nieuwe Naam. 13 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.**

De gemeente van Filadelfia is dan ook de enige gemeente die geen oproep tot bekering krijgt! Omdat zij Zijn Woord heeft bewaard, in Waarheid. Joh 17:17. Het Nieuwe Jeruzalem, gebouwd uit de gelovigen. Zijn wij een fundament, een poort of een zuil? Onze taak is vast te houden aan het Woord. En het Woord belooft geen rustige vaart, maar wel een behouden aankomst. (Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen / door vele verdrukkingen moeten wij het Koninkrijk Gods binnen gaan).

Laodicea: betekent: Het oordeel.

De periode: Van ca. 1900 tot nu.

Historisch: Antiochus bouwde Laodicea en noemde het naar zijn vrouw. Het was een gezondheids-resort. De stad werd in 60 AD door een aardbeving verwoest en door eigen tegoeden herbouwt. Boven Laodicea was een warmwaterbron, maar eenmaal in Laodicea aangekomen was het water lauw.

Opschrift: 14 En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea:

Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods:

Contra: 15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! 16 Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Deze lauwe kerk wordt door de Here Jezus uitgespogen, ze smaakt niet gezouten of warm. **17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte.** Welvaartsevangelie wordt hier keihard benoemd. Aardse rijkdom is oudtestamentisch. Gehoorzaamheid leidde in het eerste Verbond tot aardse schatten.

Maar het Nieuwe Verbond is geestelijke rijkdom, geen overdaad aan geld en macht! Natuurlijk wordt Gods Koninkrijk openbaar in kracht en genezing, maar de Here Jezus vraagt niet aan ons wat we hebben gedaan in Zijn Naam, maar wat we onze minste, arme, naakte, zieke, gevangen broeder hebben gedaan!

Oproep: 18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. 19 Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.

Vanaf 1900 tot nu is er eigenlijk alleen maar een achteruitgang van de gelovigen. Met name de laatste jaren wordt heel duidelijk zichtbaar dat we in een tijd van grote afval leven. Het keerpunt is eigenlijk 1881 na Chr., wanneer de heren Westcott en Hort zorgen voor een nieuwe Griekse tekst op grond van Vaticanus en Sinaïticus, de roomse vervalsingen waarin Griekse filosofie verwerkt zit. Men heeft de zuivere Bijbeltekst losgelaten en zoekt zijn heil bij een vermenging met Griekse filosofie, die ons brengt bij de eerste beginselen van de wereld en niet bij Christus (Kol. 2:8)!

20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Dichterbij kan niet, de Here Jezus zal nu spoedig terug komen om Zijn voeten te zetten onder Zijn volk Israel, op de Olijfberg. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Wat een belofte, voor iedereen die horen wil.

Beloning: 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Zonder strijd geen overwinning. Wij moeten niet wereldgelijkvormig zijn, maar terug naar de Bijbelse bron. Gods inzetten onderhouden en door het offer van de Here Jezus, bouwend op onze enige Pleitgrond een geheiligd leven, in liefde en barmhartigheid leven. In de eerste plaats naar onze minste broeders en ook naar alle mensen om ons heen.

22 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Luister dus naar deze indringende boodschap en ga aan de slag, doe de zuurdesem (zonde) uit uw midden weg. Vertrouw op de overste Leidsman en Voleinder van ons geloof. En niet op gevoel of op tradities. Een boom groeit en geeft veel vrucht op goede grond. Lees je Bijbel en groei in geloof, in Liefde en Waarheid.

Gods zegen!

In de Here Jezus verbonden,

Arie