

# 1 volk - 1 weg

- Voorstellen
- Inleiding

# 1 volk - 1 weg

- William Hechler (1845-1931)
- Vriend van Theodor Herzl
- Brieven



# 1 volk - 1 weg

Challenge:

Durf jij te geloven in iets:

- Dat niet te zien is
- Wat ingaat tegen alle redelijkheid en logica
- Waarvan de wereld zegt dat het onmogelijk is
- Waarvan God zegt dat het zal gaan gebeuren

# Een vergeten stuk geschiedenis

- 1 Koningen 4:20-21

Juda en Israël waren met velen, zo talrijk als het zand dat aan de zee is. Zij aten en dronken en waren blij. Salomo heerste over alle koninkrijken van de rivier de Eufraat tot het land van de Filistijnen en tot aan de grens van Egypte. Zij brachten geschenken en dienden Salomo al de dagen van zijn leven.

# Een vergeten stuk geschiedenis

- Israel opgedeeld in een twee en tien stammenrijk
- Nooit meer samengevoegd in de geschiedenis
- Aparte volken, aparte landen, beiden een eigen godsdienst

# Kenmerken van Juda

- Namen in de Bijbel: Juda, Huis van Juda, Tweestammenrijk
- Stammen: Juda, Benjamin, Levi
- Leefde in Israel, ging in ballingschap naar Babel, kwam weer terug in Israel, ging in ballingschap onder alle volken
- Bleven herkenbaar door hun trouw aan het verbond, o.a: Sabbat, besnijdenis, voedselwetten, Bijbelse feesten, kledingvoorschriften en reinigingswetten
- Zij zijn de Joden en keren vandaag de dag terug naar Israel

# Israel

- Namen in de Bijbel: Huis van Israel, Efraim, Huis van Jozef, tien stammenrijk
- Moreel verval
- Burgeroorlogen met Juda
- Ongehoorzaamheid aan Gods geboden
- Afgodendienst
- Niet gehoorzaam aan Gods profeten
- In ballingschap

# Israel

- Lezen Hosea 2:9-11, 18-19, 21-22 & H3:4-5

Ter verduidelijking:

- Er zijn altijd nakomelingen van de tien stammen onder Juda geweest.
- Niet alle mensen werden weggevoerd.

# Tussentijdse conclusies

- Ergens onder de volken moeten zich de tien stammen bevinden, zonder dat zij herkenbaar zijn als Gods volk.
- Het betreft niet een groepje hier of een groepje daar maar een geweldige hoeveelheid mensen.
- God kondigt aan dat zij terug zullen keren uit hun ballingschap, dat zij weer herkenbaar zullen zijn als Zijn volk en dat zij zullen floreren onder de heerschappij van de grote zoon van David.
- **HET ZIJN NIET DE JODEN!!**

# 1 volk - 1 weg

Durf jij te geloven in iets:

- Dat niet te zien is
- Wat ingaat tegen alle redelijkheid en logica
- Waarvan de wereld zegt dat het onmogelijk is
- Waarvan God zegt dat het zal gaan gebeuren

# Waar bleven de tien stammen?

Bijbelse bronnen:

- In vier fasen weggevoerd
- Assyrië, in Chalach, aan de Chabor, de rivier van Gozan en in de steden der meden. (2 Kon17-18)
- Ook nog naar Hara, Ara, 1 van de 19 districten van Hamat. (2 Kron 5:26)

# Waar bleven de tien stammen?

Andere bronnen:

- Apocriefe boek Ezra
- Flavius Josephus
- Noord Mesopotamie
- Over de Kaukasus
- Uitgewaaierd over Europa

# Wat zei Jezus over deze stammen?

- Mattheus 10:5
- Johannes 10:16
- Johannes 11:54
- Gelijkenissen
- Mattheus 19:28

# De apostelen

- Gericht op Europa
- Jacobus 1:1
- 1 Petrus 1:1
- 1 Petrus 2:9
- Romeinen 9:24
- Romeinen 11:25
- Hebreëen 8:8
- Openbaring...

# In het westen van Europa

- Werd het evangelie 'bewaard'
- Begon de reformatie
- Starten grote evangelisatie bedieningen
- Vonden grote opwekkingen plaats
- Brak het zicht op het herstel van Israel door
- Werden de psalmen eeuwen geleden al berijmd en tot vandaag gezongen
- Deed de boze zijn best om het donker te houden

# Tot slot...

- Ezechieel 37:21-28

# Literatuur

- De Bijbel!
- Israel en Juda, in eenheid en verscheidenheid (2 delen) - Jan den Admirant
- De geschiedenis van Kelto-Saksich Israel - W.H. Bennett
- 't Was anders – A. Snijders
- Een vrije natie – Alex van Vuuren
- Historie van de Waldenzen – W, van der Zwaag