



Emmausganger

- knip alles uit en knip of snij de streepjes voor de ogen in
- laat nu zien dat de ogen eerst gesloten waren en toen ze open gingen, zagen ze dat het de Heer was.



Twee vrienden

Twee vrienden van Jezus lopen van Jeruzalem naar Emmaüs. Terwijl ze druk met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus bij hen lopen. Maar zij wisten niet dat Hij het was, want zij dachten dat Jezus gestorven was. Later in huis merkten zij dat Jezus was opgestaan!



Bestelnr. 95110
© Ark Boeken - VVHS/BKV
Donauweg 4, 1043 AJ Amsterdam

www.arkboeken.nl

We gaan nu het werkje maken. Allereerst mooi kleuren, dan de tekeningetjes heel netjes uitknippen. Langs de dikke zwarte lijnen tussen de bomen het wit wegknippen. De stippellijnen inkrassen met de achterkant van de schaar en de flapjes omvouden. Kijk maar naar het voorbeeld. Veel succes!





Pasen woordzoeker



Zoek de woorden op de woordzoeker. De letters die overblijven, vormen een nieuw woord. Schrijf dit woord op de stippellijn:

Jezus gaf Zijn leven voor mij.

Er is geen grotere als Hij!

♥	n	l	h	o	f	r	l	g	r	a	f
t	j	e	g	o	d	e	g	e	k	r	s
e	i	t	g	h	m	e	e	r	e	u	p
m	w	n	a	e	n	h	u	f	z	a	v
p	r	a	h	a	z	i	f	e	s	i	k
e	n	m	d	e	s	o	j	e	n	u	l
l	g	e	n	e	z	i	n	g	s	d	a
s	p	e	c	e	r	i	j	e	n	♥	m

Genade
genezing
graf
God
haan
Heer 2x

hemel
hof
Jezus
kruis
kus
lam

mantel
offer
Pasen
specerijen
tempel
wijn